



Din Görevlilerine Sendika
Yolunu Açan İnsan

Ahmet YILDIZ

TAKDİM



Din Görevlilerine sendika yolunu açan, gönül ve aksiyon insanı Merhum Genel Başkanımız **Ahmet Yıldız** anısına yayınladığımız bu eseri Diyanet-Sen camiasına ve hak yolda mücadele eden tüm insanlara ithaf ediyoruz.

Kitabın içeriği ve fotoğraflar konusunda Merhum Genel Başkanımızın yazılarından, sendika genel merkez arşivinden ve aile albümünden yararlandık. Yazılarıyla katkı saylayan herkese teşekkür ederiz.

İyilik ve güzellikleri artırmayı, yanlışlıklara ve haksızlıklara engel olmayı görev bilerek yola çıktın güzel insan, gönül adamı, aksiyon ve eylem insanı, babacan, samimi, adam gibi adam...

Sen Hakk'a yürüdün, biz arkanda üşüdük. Ocak soğuğuyla bedenlerimiz değil ruhumuz üşüdü gidişinle... Biz sendikada size hoş geldiniz demeyi beklerken Sizi Allah'a ısmarladık Başkanım...

Sindirilmiş ve hak arama fikrinden uzaklaştırılmış tepkisiz bir toplumdaki, 'ben varım, hakkımı çiğnetmem' diyebilen bir topluma geçiş için öncelikle sendikal örgütlenmenin gerekliliğine vurgu yaptınız. Peygamber varisi bir mesleği yerine getiren din görevlilerin toplumda hak ettikleri yere ulaşabilmesi için örgütlenmenin gerektiğine inandınız. Hilf'ül Fudül, Ahilik gibi örneklerin kültürümüzdeki sendikal mücadelenin örnekleri olduğunu söyler, sendikal örgütlenme için kendi kültürümüz ve değerlerimizin bize yeterli bilgi ve tecrübeyi verdiğini düşünürdünüz. Sendikal mücadeleyi kuru bir dava ve boş kavgaların zemini olarak değil, Yunus Emre'nin, "Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için/Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim" dizelerinde yüklü anlamı, yaşama alanı olarak gördünüz ve şekillendirdiniz.

Bu anlayışın etkisiyle, sendikal hareketi toplumun dirilişine, milletin ve insanlığın yeniden uyanışına, kurtuluşuna araç olarak seçtiniz.

Bu duygularla, kökü ezele, dalları ebede uzanan bir misyonu bizlere miras bırakan, 'benim misyonum hak mücadelesidir, din görevlisine hizmet dine hizmettir" diyen Genel Başkanımız **Ahmet Yıldız**'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, Allah'tan Rahmet diliyoruz.

Mekanın cennet, açtığın yollar bizim için, din görevlileri için aydınlık olsun... Seni asla ve asla unutmayacağız..

Hep dualarımızda olacaksın, seni kalbimizin en nadide yerinde anacağız... Allah mekanını cennet, makamını yüce eylesin güzel insan.

Bil ki açtığın yol, din görevlilerine, insanlara hizmet sevdamız senin aziz hatıranla sonsuzlaşacak...

Göz yaşlarımız ve dualarımız seninle koca çıkar...

Hakkını helal et... Biz zaten helal ettik...

Bu sonsuz yolculukta Yüce Rabbim seni ve bizleri mahcup eylesin...

Din, din adamı ve İslam sevdalısı, gönül dostu ...

Kul gibi kul, ruhun tekrar tekrar şad olsun...

Rahmetullah-i Aleyhi Rahmeten-Vasia...

Diyanet-Sen
Genel Yönetim Kurulu



İÇİNDEKİLER



BÖLÜM 1

ÇAYIROBA'DAN İSTANBUL'A..... 8

BÖLÜM 2

DÜNYA'DA ve TÜRKİYE'DE İLK DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI 14

BÖLÜM 3

DİN GÖREVLİLERİ VE SENDİKA.....24

BÖLÜM 4

YETKİYLE BİRLİKTE GELEN KAZANIMLAR.....32

BÖLÜM 5

MÜCADELE İLE GEÇEN BİR ÖMÜR38

BÖLÜM 6

SENDİKA ONUN BEBEĞİYDİ..... 44

BÖLÜM 7

SENİ UNUTMAYACAĞIZ GÜZEL İNSAN.....52

BÖLÜM 8

NE DEDİLER?..... 60

Yayına Hazırlayan
Revasiye KARAARSLAN AYTEN

Grafik Tasarım

bilge
GRAFİK TASARIM VE YAYIN HİZMETLERİ

0 312 287 77 35

Baskı

Bilge Ajans Matbaa

0 312 287 77 35



Ahmet YILDIZ





Yokluğunu kabullenmek çok zor

Hayata hep olumlu yönden bakan, en sıkıntılı durumlarda bile güzel bir yön görüp gülebilen ve karşısındakine de bu güzel bakış açısını yansıtan birisiydi.

İsterdi ki tüm din görevlileri bir araya gelebilsin, birbirinden haberdar olsun. Bunun için de din görevlilerinin örgütlenmesi gerektiğine inanırdı. Sendikanın kuruluş çalışmalarında gece 2-3'lerde eve gelebilirdi. Sabah da erkenden yollara düşerdi. Çok sıkıntılar çektik. Onun için sendika emekti, bebetki ve büyümesi gerekiyordu. Sağlığını bile ihmal ederdi çalışmalardan dolayı. Sendika kurulduktan sonra da herkesin başkana ulaşmasını, derdini paylaşmasını isterdi. Bazen yoğunluktan biz bıkartık, O "sağlığım ve gücüm yettiği müddetçe ben tüm arayanlara cevap vereceğim derdi. Kesinlikle bürokratik bir yaklaşımı ve düşüncesi yoktu.

Hiçbir hakikat yoktur ki onu savunana külfet getirmesin. Sevgili eşim bir dava insanı idi. Hep sevecen, güler yüzlü, samimi ve içten davranırdı. Bilgisine alçak gönüllülüğünü katabilen nadir insanlardan biriydi.

Ne var ki bazen bir ses, suskun olan binlerce vicdanın tercümanıdır. Sevgili eşim din görevlilerinin tercümanı olmak için çok fedakar davrandı. Mü'min olmak sıkıntıya gelmemek değil, sıkıntıya aday olmaktır. O'nun için din hizmeti hayatı anlamlandıran ve yaşanabilir kılan bir değerdi. Eşimin bu değer hakkını verdiği inaniyor ve şahitlik ediyorum.

Onu sevgiyle anıyor, rahmetle yadediyorum. Rahmetin bol olsun.

Pakize YILDIZ

Eşi





O, Güzel Hizmetlerle Hakk'a Yürüdü

90'lı yıllar memur camiasında sendikacılığın vücut bulmaya, yaygınlaşmaya başladığı yıllardır. Din görevlileri ise sendika konusuna biraz daha temkinli yaklaşmayı yeğlemiş ve sessiz kalmayı tercih etmiştir. Bu durumun oluşmasında kurumun baskısını, toplumun din görevlisine bakış açısını göz ardı etmemek gerekir.

Her ne kadar 80'li yılların sonlarına doğru sendikalı dönem için adımlar atılmış, toplantılar yapılmış olsa da (Marmara Bölge Toplantıları, bu toplantılara bizzat katılmıştım) yine de çekingenlik devam ediyordu.

90'lı yıllar sendikal manada arayış içerisinde olduğumuz yıllardı. 1999'un Mayıs ayında Kocaeli Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'na seçilmiştim. Din görevlileri ile bir araya gelmek, sorunlarını konuşmak, çözüm için bir şeyler yapma fikrini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla sendikal bir örgütlenme için neler yapılabileceğini araştırmaya başladım. Farklı meslek gruplarına ait sendikalar meslektaşlarımızı kendi sendikalarına davet ediyorlardı. Buna tahammül etmek çok zordu. Din görevlisi; Peygamber varisi, toplumun kanaat önderi, hak aramanın kutsal olduğunu anlatan, mazlumun hakkının verilmesini söyleyen, çevresine yol gösterendi. Kimsenin arkasına takılıp gidemezdi.

Bu arayışımız, 1998 yılında kurulan ilk din görevlileri sendikası ve onun kurucu başkanı, ömrünü dine ve din görevlisine hizmete adanmış gönül ve dava adamı Ahmet Yıldız ile tanışmamıza vesile oldu. 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi bu arayışımızı biraz geciktirse de 2000 yılında yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İstanbul'a giderek Ahmet Yıldız ile tanıştık.

Herkesin tanıdığı o güler yüzlü insan, sevecen bakışları, sade tavırları ile bizleri karşıladı. O günkü yönetim kurulu üyeleri yayındaydı. Şan ve şöhretten uzak, tevazusuyla o daracık makam odasında bizleri ağırladı. "Biz sizinle sendika konusunu konuşmaya geldik" deyince o güzel tebessümü, o güzel hitabetiyle, gönül alıcı sade, inandırıcı sözleriyle bizlere din görevlileri için sendika niçin ve neden gereklidir ve nasıl bir sendikacılık düşünülmektedir bir bir anlattı. Güven veren tavırları ile hizmet adamı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyordu.

Daha bize bir şey sormadan çekmecesini çekti ve Sendikanın antetli dosya kağıdını çıkararak boş kağıda imza attı. "Sizlere yetki veriyorum. Bir daha buraya kadar yorulmanıza gerek yok. İzmit'e gidince 7 arkadaş bulun ve gerekli işlemleri yapın, bu hayırlı hizmete katkıda bulunun" diyerek bizleri uğurladı, bizlerde öyle yaptık.

Bu sıcak diyalogumuzun devamı 27 Mart 2005 Diyanet-Sen Genel Kongre Seçimleri'nde bizi listesinden aday göstermesi ile devam etti ve 2 dönem genel merkezde mesai arkadaşlığımız çok yakın beraberliğimiz oldu.

Yeniliklere açık ve her zaman yeni bir şeyler ortaya çıkarma gayreti içerisinde olan, meslektaşlarının ihtiyaçlarını giderme arzusu taşıyan ve bundan haz duyan bir insandı. Her zaman güler yüzlü ve neşeliydi. Kavgadan hoşlanmaz ve kimsenin arkasından konuşulmasına müsaade etmezdi. Allah'a ve Resulü'ne aşık, dine ve din görevlisine hizmet etmeye aşık. Yüzü gülen, neşeli bir meslektaşını gördüğü zaman bu hal onu çok mutlu ederdi.



Mesleki hayatı ve sendikal hayatı içinde yaşadığı sıkıntılardan bahsetmezdi, bahsedilmesini de sevmezdi. Her zaman başarıyı yakalamayı arzuları. Allah, O'na bu arzusu tattırdı. Diyanet-Sen yetkili sendika oldu ve Memur-Sen'i yetkiye taşıdı. O bir Memur-Sen sevdalısıydı.

İki kardeş sendikanın birleşmesi söz konusu olunca beni telefonla arayıp birleşmenin ve Memur-Sen'e katılmanın öneminden bahsetti. "Memur-Sen sivil toplum örgütlerinin öncülüğünü yapacak" diyordu. (Tabi ki birleşme çalışmalarında Onursal Başkanımız İsmail Karakaya'nın iyi niyetli yaklaşımını ve yapıcı bir rol oynamasını da unutmamalıyız. Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin).

"Başarının sırlarından birisi de düşünmek ve dert edinmektir" derdi. Kocaeli'ye teşkilat çalışması için gelmişti. Hava soğuk ve yağmurluydu. Herkes paltosunu giymiş soğuktan korunmaya çalışıyordu. Onun sırtında paltosu yoktu. Üşümüyor musun? diye sorduğumda hiç tereddüt etmeden "hayır" dedi ve içten gelen samimi bir ifade ile "Din görevlilerinin karşılaştığı sorunlar, onların mazlum ve mahsun hali içimi yakıyor. O ateş bana soğuğu hissettirmiyor" diye ekledi.

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine hatta köylerine kadar gidip teşkilat çalışması yapardı. Bu gezilerinde de 94 model Şahin araba kullanırdı. Diğer sendika başkanları son model arabalarla giderlerdi teşkilat çalışmalarına. Neden siz de yeni bir araba almıyorsunuz" diye sorulduğunda "Biz saltanat sürmeye gelmedik" diyordu.

Genel Merkezdeki beraberliğimiz çok seviyeli, çok neşeli geçti. Bizler ondan çok şeyler öğrendik. Birisi onu üzse, üzülüğünü belli etmemeye çalışır, ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranırdı. Bir toplantıda asılsız, yanlış bir suçlamayla karşılaşmış ve hiç karşılık vermeden susmuştu. Ben, bu olumsuz davranış karşısında neden karşılık vermediğini sorunca "Biliyorum bu kardeşim kesin bilgilerle bu şekilde konuşmadı, hissi davrandı. O bir din görevlisi ve benim cevap vermem onu zor duruma düşürecek. Bir din görevlisinin bu duruma düşmesine gönlüm razı olmaz" demişti ve gözleri yaşarmıştı. O'nun bu ulvi düşünce ve davranışına bir kez daha hayran kalmıştım.

Hastalığı süresince çok yakınında buldum. Her ziyaretimizde ilk sorduğu sendikaydı. En sıkıntılı anlarında bile ziyaretine gidenlerine halinden şikayet etmezdi. Hep "iyiyim" der, "halini Allah'tan başkasına anlatan yanlış yapar" derdi.

O, bir sabır örneğiydi. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir, din görevlisine hizmet, dine hizmettir, diyordu ve hayatını bu hizmetlerle süsledi. Allah'a (c.c) bu güzel hizmetlerle yürüdü. Mekanı Cennet olsun.

Mehmet BAYRAKTUTAR
Genel Başkan



Her gn bir yerden gcmek ne iyi
Her gn bir yere konmak ne gzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoř

Dnle beraber gitti cancađızım
Ne kadar sz varsa dne ait
řimdi yeni řeyler sylemek lazım

Mevlana Celaleddin Rumi





BÖLÜM 1

ÇAYIROBA'DAN İSTANBUL'A...





Hayat Onun İçin Hiç Kolay Olmadı

Ahmet Yıldız, 1956 yılında Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Çayıroba Köyü'nde İsmail Hakkı Yıldız Beyefendi ile Necibe Hanımefendi'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelir. 3 erkek 2 kız kardeşin en büyüğüdür. Oldukça uysal bir çocukluk dönemi geçirir. Onun bu uysallığı ve annesine karşı sevgi ve bağlılığı annesi ile arasında farklı bir bağ kurmalarını sağlar.

İlk öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Rize İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak okumaya başlar. Oldukça başarılı bir öğrencidir. Ancak son sınıfta böbreklerinden rahatsızlanarak İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi'ne tedaviye gider. Uzun süren tahliller sonucu tek böbreğinin alınmasına karar verilir. Ameliyat, tedavi derken, ikinci dönem okula gidemez. Ancak hastane odasında boş durmaz, üniversite sınavlarına hazırlanır ve İstanbul Hukuk Fakültesini kazanır.

Üniversiteye kayıt yaptırmak için Rize İmam Hatip Lisesi'ne gider ve dönemin Rize İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Gürsu'dan diplomasını ister. Adem Gürsu ikinci dönem okula devam etmediğinden dolayı derslerin hepsinden sıfır aldığını ve bu nedenle kendisine diploma veremeyeceğini söyler. Ahmet Yıldız, bunun üzerine Hukuk Fakültesini kazandığını ve sağlık kurulu raporlarını işleme koyarak mezun edilmesini ister. Ancak Müdür Bey böyle bir durumu kabul etmez ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görüş ister. Bakanlıktan Diploma verilmesi yönünde görüş gelir ve Ahmet Yıldız Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmak üzere diplomasını alır. Rize İmam Hatip'in İdare kapısında ağzından şu sözler dökülür "Beni Adem Gürsu mezun etmedi. Beni CHP'li Milli Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Necdet Uğur mezun etti" der... Üzgün ve mahzun bir şekilde içinde bir yara ile okuldan ayrılır...



Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettirirken bir taraftan da Eyüp Kumburgaz Göktürk Köy'ünde İmam Hatip olarak görev yapmaya başlar. Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukatlık stajını yapar ancak din görevlisi olmaktan vazgeçemez ve din görevlisi olarak devam etmeye karar verir.

Gençlik yıllarından itibaren teşkilatçılık ruhuna sahip olan Yıldız, ilk olarak 1977-79 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Komitesi Başkanlığı yapar. 1990-2000 yılları arasında Eyüp Din Görevlileri Derneği Başkanlığı, 1990-1995 yılları arasında İlim Yayma Cemiyeti GOP Şube Başkanlığı yapar.

Öğrencilik yıllarında teşkilatçı, sonra din görevlisi, hukukçu, öğretmen, kooperatifçi ve nihayet sendikacı olan Ahmet Yıldız, "Önce din görevlisiyim" diyordu ve din hizmeti görevlerin en şereflişidir" düşüncesindeydi.

Hayat O'nun için hiçbir zaman kolay olmaz. Hep mücadele ile geçer ömrü. Yine de hep bardağın dolu tarafını görür, güzel yönden bakar hayata. Din görevlilerine sendika yolunu açan Ahmet Yıldız son anına kadar din görevlilerinin ekonomik, sosyal, eğitim ve kültürel yönlerden daha iyi imkana kavuşması için çalışmış, bu uğurda sağlığını bile hiçe saymıştır.









BÖLÜM 2

DÜNYA'DA ve TÜRKİYE'DE İLK DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI

Hak kutsaldır, hak aramak da kutsaldır.
Hak mücadelesi kutsal bir mücadeledir.

Ahmet YILDIZ





Din Görevlilerine Sendika Yolunu Açan Mücadele İnsanı

Ahmet Yıldız Dünya'da ve Türkiye'de din görevlilerine sendika yolunu açan ve ilk din görevlileri sendikasını kuran mücadele aksiyon ve gönül insanıdır. Din görevlilerinin yıllar yılı süre gelen sorunları ve taleplerinin ancak sendikal örgütlenme hakkının elde edilmesiyle giderilebileceğini düşünüyordu.

İlk Adım, İlk Çalışmalar: Marmara Bölge Toplantıları

1990'lı yılların başlarında AB süreci içerisinde çeşitli siyasi parti yetkililerince hazırlanan yasa taslaklarında sendikaların kurulabileceği hizmet kolları arasında din hizmetine yer verilmemiş, din hizmeti kamu hizmeti olarak kabul edilmemişti. Din hizmeti kamu hizmetlerinden kabul edilmediği için de din görevlilerinin sendikal örgütlenme hakları yoktu.

Oysa din görevlileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlardı. Üstelik 80 yıldır biriktirdikleri sorunlarına muhatap arıyor, sorunlarına çözüm istiyorlardı.

Sorunlarının çözümünün kendiliğinden olmayacağını farkında olan Ahmet Yıldız, bu düşüncelerini önce yakın arkadaşları ile paylaştı. Hepsi de sorunlarına çözüm istiyordu. Bunun yolu da sendikal örgütlenmeden geçiyordu.

Bu durumu değerlendirmek üzere Eyüp Din Görevlileri Derneği öncülüğünde biri Adapazarı'nda ikisi Eyüp'te olmak üzere üç toplantı düzenlenir. Bu toplantılara İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren Din Görevlileri Derneklerinin temsilcileri katılır. İstişari nitelikte yapılan bu toplantılar sonucunda "Din Görevlileri Sendikası Kurulmalıdır" kararı çıkar. (Bu toplantılara Ankara'dan Din Görevlileri Kültür Vakfı Başkanı İsmail Karakaya da davet üzerine katılmıştır.)





Dünya'da ve Türkiye'de İlk Din Görevlileri Sendikası (18 Ağustos 1998)

Bu ortak karar üzerine sendikanın kuruluş çalışmaları İstanbul nezdinde sürdürülerek İstanbul Valiliği'ne kuruluş dilekçesi ve ekli evraklar sunuldu.

Yasa tasarılarında din hizmeti yer almıyordu ama Ahmet Yıldız ve bir avuç gönüllü inanmışlardı. Tüm hizmet kollarına tanınan sendika kurma hakkı din görevlilerine de verilmeliydi.

Yasada din hizmeti yer almasa da sendikanın kuruluş çalışmaları bütün hızıyla devam etti. Bu çalışmaları sürdüren Ahmet Yıldız ve arkadaşları duruma "Önce binayı yapalım sonra tapusunu alalım." şeklinde bakıyordu.

Yasa taslağında din görevlilerine sendika kurma hakkı verilmediği için din görevleri de bu bir avuç gönüllüye destek konusunda kararsız kalıyordu. Kimi bu çabaları boşa kürek çekme olarak görüyor, kimi sendika fikrinden ürküyordu. Haksız da sayılmazlardı. Çünkü din görevlisi ve sendika kavramını bir arada düşünemiyorlardı. Çünkü sendika demek solculuk demektir, sendika demek eylem, gösteri, kavga, grev, işi bırakma eylemi demektir ve 1 Mayıs Taksim olayları insanımızın hafızasındaydı. Yani sendika yanlış biliniyordu ve camiamızda sendikal bir kültür ve birikim yoktu. Ve insanlar soruyordu. İslam'da sendika var mıdır? Din görevlisi sendikal olabilir mi?

Evet Batı'daki anlamda bir sendikal kültürümüz yoktu ama geçmişimize şöyle bir uzandığımızda sivil toplum kültürümüzün olduğunu örnekleriyle görebilmek de mümkündü.

"Bizim kültürümüzde iyilik ve güzellikleri artırmak, yanlışlara ve haksızlıklara engel olma anlamında "Emri bil-maruf ve nehy-i an'il -münker" görevi vardır." diyordu Ahmet Yıldız ve ekliyordu: "Peygamberimiz (a.s)'in "Bir kötülük gören onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbi ile nefret etsin" şeklindeki talimatları bize iyiliği, hakkın ve haklının yanında, kötülüğün, kötülerin ve haksızlığın karşısında olmak görevi vermektedir. Yüce Rabbimizin ve Peygamberimizin bu emirleri sivil toplumun birer iz düşümüdür. Ayrıca, haklının hakkını alıncaya kadar haksızlıkla mücadele anlamında Peygamberimizin içinde yer aldığı "Hilf'ül-fudül" (Erdemliler yemini) örneğimiz vardır. Yine Anadolumuz'da mesleki yardımlaşma ve dayanışma anlamında "Ahilik" gibi referansımız vardır. Bunun yanında iyilikleri artırmak ve kötülüklerle mücadele etmek yaratılış amacımızın ve varlık sebebimizin ta kendisidir. Bütün bu gerçekler ışığında sendikacılık yapabileceğimize ve sendikacılığa farklı bir yaklaşım tarzı getireceğimize inanıyoruz. Bu sayede sendikal mücadeleye yeni bir hüviyet, yeni bir anlam ve canlılık kazandıracağımızı düşünüyoruz."



Din Görevlileri Hakarete Uğruyor, Tepki Verecek Yok...

1998 de Star TV'de program yapan Pınar Türeñç din görevlilerine, Diyanet'e ve hatta dini değerlere hakaret dolu bir program yapar. Din görevlileri, Müftüler ve Diyanet başta olmak üzere herkes çok üzülür; ancak yasa gereği kimse tepki gösteremez. Din görevlilerinin dernekleri aracılığı ile tepki göstermeleri istenir. Ancak dernekler yarasası da buna müsaade etmemektedir.

Bir musibet, bin nasihatten evladır sözü uyarınca bu olay üzerine Ahmet Yıldız ve arkadaşları bu tür olaylara tepkinin ancak sendika aracılığı ile verilebileceğini ve sendika kurma isteklerini beyan ederler.

İlk Destek İstanbul Müftüsü'nden

Ahmet Yıldız ve arkadaşları din görevlileri olarak sendika kurma isteğini paylaşmak amacıyla yola çıkarlar ve ilk temaslar başlar. Ama hiç kolay olmaz bu. Din görevlisi ve sendika bir türlü bir arada düşünülemez. Kimi güler geçer, kimi bunun İslam da yeri var mı diye düşünür, kimi karşı çıkar.

Bu düşüncelerle zamanın İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya ile görüşülür ve sendika fikri anlatılır kendisine. Müftü Bey uzun uzun düşündükten sonra; "Sonu nasıl olur bilemem, ama şimdilik bana doğru bir iş olarak görünüyor." der ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile görüşebilmeleri için Başkanlığı arayarak bu bir grup din görevlisinin görüşme talebini iletir başkanlığa. İlk destekle umutlar yeşerir gönüllerde... Evet bir umut...

Ankara Yollarında...

Cihan devleti Osmanlı'nın Başkenti İstanbul'da ve Allah Resulü'nün arkadaşı ve Medine'de ev sahibi olan Eyüp Sultan'da kurulan Din Görevlileri Sendikasına yasal zemin bulabilmek için Ankara'nın yolu tutulur.

Diyanet'ten Beklenen Destek Gelir

Önce kurumun desteği gerekiyordu. Diyanetle yapılan görüşmeler olumlu geçer ve beklenen destek gelir Diyanet'ten.

Diyanet İşleri Başkan ve yardımcısıyla yapılan görüşmeler çok olumlu geçer. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Rıdvan Çakır sendika düşüncesine sıcak bakar ve destek verir.



İlk Canlı Yayınla Basın Fobisi Kırılır

Basının din görevlilerine ve dini çalışmalara karşı sıkça görülen menfi tutumu nedeniyle basından köşe bucak kaçır ve görüşmeyi kabul etmezler Ahmet Yıldız ve arkadaşları.

Ama bu düşüncelerin bir şekilde kamuoyuyla da paylaşılması gerektiğinin farkındadırlar. İlk görüşme Aksiyon dergisiyle yapılır ve ilk kez haber olur sendika ve kamuoyunda tartışılmaya başlar. Ardından Sabah'tan Nuriye Akman Ankara'dan gelerek bir röportaj yapar. Sonra Star TV'den canlı yayın teklifi gelir. Uzun bir tereddüt ve istişarenin ardından kabul edilir canlı yayın teklifi. Ahmet Yıldız o gün canlı yayında din görevlileri için sendika niçin gerekli, amaçları nedir? Çok güzel bir şekilde anlatır ve ardından çok olumlu tepkiler ve teşekkürler gelir. Bu sayede basın fobisi de yıkılır ve sendika fikrini daha iyi anlatmak için basına kapılar açılır.

TBMM'yi Mesken Edinirler

Din hizmetinin yasaya konulması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sonra TBMM'de çalışmalar devam eder. Sendika yasa taslağının görüşüldüğü Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile siyasi partilerin Grup Başkan Vekilleri ile görüşmek, onları ikna etmek için TBMM kulisleri mesken tutulur. Heyetler halinde gelirler TBMM'ye Ahmet Yıldız ve arkadaşları, kimi zaman iki üç gün kalırlar, kimi zaman günü birlik ziyaretler gerçekleştirirler.

Çalışma Bakanını İkna Çalışmaları

Sendika yasa taslağının görüşüldüğü komisyonlar kadar belki de daha çok Çalışma Bakanı'nı ikna etmek gerekir din hizmetinin de yasaya girmesi konusunda. Çok zor olur dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan ile görüşmek. Ancak görüşme sonucu ikna edilir bakan ve düzenlediği bir basın toplantısı ile din görevlileri sendikasına desteğini deklare eder.

MHP Karşı Çıkar

Dönemin DSP Lideri ve Başbakan Bülent Ecevit ile DSP Grup Başkan Vekili Emrehan Halıcı'dan gerekli destek sözü alınır.

ANAP Lideri Mesut Yılmaz'dan da destek sözü alınır. Muhalefet Partileri, Fazilet Partisi ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri hepsi büyük bir gayretle çalışan bu heyete destek verirler.

Ancak hükümetin diğer ortağı olan MHP ile bir türlü görüşme imkânı sağlanamaz. MHP hem parlamento da hem de hükümette güçlüdür o dönemde. Sendika yasa taslağı da MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Işıklar tarafından hazırlanmıştır. Işıklar, Türkiye Kamu-Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanıydı. Yani sendikacılık geçmişi olan birisidir. Ama MHP'den bir türlü istenen destek alınamaz ve MHP ile bir daha diyalog kurulamaz.

Plan Bütçe Komisyonunda Din Hizmetine Red (15 Mayıs 2001)

MHP din hizmetinin yasaya konulmasını ve din görevlilerine sendika kurma hakkının verilmesini istemiyordu. Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir türlü görüşülemez. Taslağın Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında ANAP Milletvekili Nesrin Nas tarafından Din Görevlileri adına verilen teklif MHP'li komisyon üyelerinin tamamının ve üç DSP milletvekilinin oyları ile reddedilir. 15 Mayıs 2001'de verilen bu red Ankara yollarını aşındıran din görevlilerini yıkar ama yıldırmaz. Ahmet Yıldız çok içerler bu duruma, sağ görüşten, sol görüşten hemen hemen herkes destek olmuştur ama MHP reddetmiştir din hizmetinin yasaya girmesini. Ankara'dan İstanbul'a dönerken bu ruh haliyle durumu özetleyen şiirini kaleme alır:

GEL, GARDAŞ !

Memura serildi sendikal hak,
Gel gardaş olanlara bak !

Din görevlileri kurdu sendika,
Gel gardaş olanlara bak !

Olumlu baktı bu işe diyanet
Çünkü din görevlisi atmez ihanet
Yürü de dostun düşmanın reyret
Gel gardaş olanlara bak !

Kamuoyunda yoğun ilgi ve istek
Siyasiler, sendikalar verdi destek
Kamu-sen ve MHP den ise köstek
Gel gardaş olanlara bak !

Girdiken her yerden küsnü kabul
MHP istiyor kendisine kul
Nedenini sorarsan töredan bul
Gel gardaş, olanlara bak !

Sendika yasası plân bütçe de
Siyasi desteği hissettik copte
DSP den bile destek iki de
Gel gardaş olanlara bak !

MHP Din Gör-Sen'e dedi "olmaz"
Bu uzun yürüyüş burda durmaz
Mazlumun ahi yerde kalmar
Gel gardaş, olanlara bak !

Kimsenin yaptığı yanında kalmar
Din görevlisi bunu unutmar
Kalemim, zorda olsa bunu yaz,
Gel gardaş olanlara bak !

Gel ey MHP! etma inat,
istersen dinle biraz nasihat,
İçindeki kibri uzaklara at,
Gel gardaş, olanlara bak !

Din Gör-Sen

(Töre zede)

18 Mayıs 2001

Not: Bu şiir 15 Mayıs 2001 de Plân Bütçe Komisyo-
nuna da din hizmetinin redki Dersine yazıldı.



Din Hizmeti 4688 Sayılı Yasaya Giriyor

Sendika kurulmuştu; ama yasaya girmesi için verilen bütün uğraşlara rağmen yasa tasarısına din hizmetinin girmesini sağlayamamışlardı. Ama yıkılmazlar, çalışmalar gayretler devam eder. Bu arada sendika olarak bir çok il ve ilçede teşkilatlanma çalışmaları yapılmış ve din görevlilerinin büyük teveccühü alınmıştır. Teşkilatın desteğini de arkalarına alan Ahmet Yıldız ve arkadaşları MHP hariç bütün partilerden destek sözü alır.

Hepsinden önemlisi dönemin Çalışma Bakanı'ndan Din Hizmetini yasaya koyma konusunda söz alırlar. Nitekim Yasa Tasarısı Genel Kurula geldiğinde Yaşar Okuyan sözünü tutar ve TBMM Genel Kurulu'nda Yasa Tasarısı görüşülürken 5. maddeye gelindiğinde din hizmetinin de yasaya konulmasını teklif ederek sözlü olarak okur. Teklif oylamaya sunulur ve kabul edilir. Üç yıl süren yasal zemin mücadelesi 4688 Sayılı Yasaya 11. hizmet kolu olarak girerek noktalanır.

İLK HEYECAN, İLK KAZANIMLAR

Camii Meşrutaları Sorununa Çözüm

Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok vilayette cami meşrutalarında oturan din görevlileri vakıflar idaresi tarafından işgalci olarak mahkemeye veriliyor ve mağdur ediliyordu. Bu haksızlığın giderilmesi için sendika olarak bir çok girişimde bulunan Ahmet Yıldız ve arkadaşları sorunu çözmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet

İşleri Başkanlığı ile bir araya gelerek cami meşrutalarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisi ve tahsis bedelinin de Diyanet Vakfı tarafından ödenmesi yönünde teklif sunarlar ve kabul edilir. Ancak daha sonradan bu bedeli yüksek bulan Diyanet İşleri Başkanlığı sorunu çözümsüz bırakır. Ama din görevlilerine astronomik rakamlarda gelen ecir misillerin önü kesilmiş olur.

Tayin Fırfıyası Durduruldu

Başkanlık Merkez Teşkilatında 15-20 yıl hatta daha fazla aynı yerde çalışanlar, din görevlisinin aynı yerde 10 yıldan fazla durmasının doğru olmadığını ileri sürerler. Bu amaçla hazırlanıp yayınlanan genelgeyi uygulamaya koymaya çalışırlar. Bu genelgeye karşı çıkan Ahmet Yıldız ve arkadaşları sendika olarak tepkilerini ortaya koyarlar ve genelgenin geri çekilmesi sağlanır.

Din Görevlileri Birleşir

Din hizmetinin 4688 sayılı yasaya girmesinin ardından aynı hizmet kolunda farklı sendikalar kurulur. "Birlikten kuvvet doğar" düsturunu rehber edinen Ahmet Yıldız ve arkadaşları 2001 yılında kurulan Din-Bir-Sen ile yapılan istişareler sonucu birleşme kararı alırlar.

Birleşme sayesinde aralarında hiçbir konuda görüş ayrılığı olmayan din görevlilerinin aynı yerde buluşması sağlanır ve birleşme sayesinde 2004 yılında Diyanet-Sen yetkiye taşınmış olur.



BÖLÜM 3

DİN GÖREVLİLERİ VE SENDİKA

Biz sadece sarık ve cübberimizle değil, görüş ve önerilerimizle halka öncülük etmeliyiz.

Ahmet YILDIZ





DIYANET-SEN DÖNEMİ

Birleşmenin ardından 26-27 Kasım 2002 tarihinde Diyanet-Sen 1. Olağan Kongresi gerçekleştirilir ve Ahmet Yıldız, Diyanet-Sen Genel Başkanlığı'na seçilir. İki sendikanın birleşiminden oluşan yönetim kurulu ile 2005'teki 2. kongreye kadar Diyanet-Sen'in Genel Başkanlığı'nı sürdürür. 2005 ve 2008 yılında yapılan olağan kongre seçimlerinde de delegelerin çoğunun oyunu alarak Diyanet-Sen Genel Başkanlığı'na seçilen Ahmet Yıldız, Memur-Sen'in 2008 yılı Olağan Kongresi'nde de Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine seçilir ve vefatına kadar da bu görevleri sürdürür.

Memur-Sen'e Üyelik

Hükümetin konfederasyonları daha çok muhatap alması ve Memur-Sen ile düşünce yapısı olarak aynı çizgide olması sonucu Diyanet-Sen'de Memur-Sen'e üye olur.

Din Görevlilerinin Hakları Her Platformda Savunulur

Özellikle ücretlerin iyileştirilmesi için, mesai ücretlerin alınması ve yaz kursları için ücret alınması gibi konularda bir çok basın toplantısı yapılır, televizyon programlarında din görevlilerinin sorunları dile getirilir, siyasilerle görüşülerek din görevlilerin talepleri aktarılır, çözüm önerileri sunulur.

Haksızlıklara Karşı Mücadele

Din görevlilerinin haklarını savunmanın yanında haksızlıklara karşıda mücadele verir.

a) YÖK aleyhine açılan dava ile ilahiyat önlisans diplomalarındaki şerhler kaldırılır ancak, Danıştay YÖK'ün başvurusu ile mahkeme kararını bozar.

b) Hemen her platformda dine ve dini değerlere saldıran İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulur.

c) "Vahye inananlar gelişmeden anlamaz" mealindeki sözleri dolayısıyla YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz hakkında suç duyurusunda bulunulur.

d) Kur'an Kursları hakkında "1400 yıl öncesinin köhnemiş fikirleri" sözlerini kullanan KESK Genel Başkanı Sami Evren Hakkında suç duyurusunda bulunulur ve protesto edilerek KESK'e siyah çelenk bırakılır.

e) İHL mezunu Başbakanı içime sindiremiyorum diyen TBB Başkanı Özdemir Özak hakkında suç duyurusunda bulunulur.

f) Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in karikatürlerini yayınlayan Danimarka ve Norveç büyükelçiliklerine siyah çelenk konularak bu olay protesto edilir.

g) Kur'an Yasağı'nın kaldırılması için basın açıklamaları yapılır, tv programlarında bu anlamsız yasağın kaldırılmasının gereği anlatılır.





h) İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakaret eden Papa 16. Benedict hakkında suç duyurusunda bulunulur.

i) "Camilere seks odası yapılınsın" diyen Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından ödül verilmesine karşı çıkan Ahmet Yıldız "Ahlaksızlığı ödüllendiren bir Cumhurbaşkanı istemiyoruz" der ve bu sözünden dolayı hakkında soruşturma açılır.

j) Milli İradeyi baskı altına almak isteyen Ulusal Birlik Hareketine karşı mücadele verilir.

k) Lise öğrencilerinin namaz kılmasını manşetlerine taşıyan gazete ve TV'lere tepki gösterilerek medya lincine uğrayan öğrencilere destek verilir.

l) CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Hac ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili alay içeren sözleri dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Yalnızca Din Görevlilerinin Değil Tüm Mazlumların Yanında Oldu

a) İsrail'in saldırılarından dolayı mağdur olan, haksızlığa uğrayan Filistin'in yanında olundu. Filistin Büyükelçiliği ziyaret edilerek din görevlilerin yanlarında olduğu bildirilir. 2009 yılında İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından "Her yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz" mitingine tam destek verilir.

b) Başörtüsü yasağının kaldırılması için yapılan eylemlere destek verilir.

c) ABD'nin Irak'ı işgali tel'in edilerek ABD ve İngiliz Büyükelçiliklerine siyah çelenk konulur.

d) Kur'an eğitimi önündeki yaş engelini kaldırılması konusunda basın açıklamaları ve tv programına katılır.



Kuruluşunun 80. Yılında Diyanet Paneli

3 Mart 2004 tarihinde Otel Dedeman'da "80. Yılında Diyanet" paneli gerçekleştirilir. Panel'de Özerk Diyanet, Seçilmiş Başkan, Etkin Din Görevlisi" talebini dile getiren Ahmet Yıldız, bu görüşlerini uzun yıllar dile getirmeye devam eder.

AB Sürecinde Diyanet Paneli

4 Mart 2006'da Türk-İş Konferans Salonu'nda AB Sürecinde Diyanet Paneli gerçekleştirilir. Diyanet'in de çağın gereklerine göre değişmesi gerektiğini düşünen Ahmet Yıldız, değişiklik önerilerini bu panelde de dile getirir.

2004 İLKLERİN YILI

2004 yılı sendika üye sayılarına göre Diyanet-Sen din hizmetleri kolunda yetkili sendika olur. 1998 yılından beri verilen mücadele yetkiye taşınmış olur.

Toplu Görüşme Masasında

Yetkinin alınmasıyla birlikte 2004 yılı toplu görüşmelerine Diyanet-Sen yetkili sendika olarak katılır ve Memur-Sen'i de bu yetkiyle birlikte toplu görüşme masasına taşır.

2004 yılı toplu görüşmelerinde tüm memurları ilgilendiren 54 maddelik bir mutabakat metni imzalanırken din görevlilerinin hafta sonu tatili ve bayram tatili gibi

hakları ilk defa gündeme getirilerek çözüm konusunda teknik çalışma yapılması sağlanır.

Diğer yıllarda da yetkili sendika adına toplu görüşme masasına oturan Ahmet Yıldız, bazen toplu görüşme masasında anlattığı bir fıkra ile bazen insanlara ilginç gelen istekleri ile (din subayı ve müftüler de resmi nikah kıysın vb) sürekli medyanın ilgi odağı haline gelir ve din görevlileri adına masadan kazanımlarla döner. 2007 yılı toplu görüşmelerinde sunduğu teklifle toplu görüşmelerin seyri değişir. Yetkili sendikaların sunumlarının öne alınması ve daha çok süre ayrılması teklifinde bulunan Ahmet Yıldız böylece yetkili sendikaların sorunlarını doğrudan ve geniş şekilde yetkililere aktarmasına vesile olur.





KİK Toplantıları

26 Kasım 2004 yılında ilk defa kurumuyla masaya oturan Diyanet-Sen ve Ahmet Yıldız bu tarihten itibaren her yıl Ekim ve Nisan aylarında başlayan Kurum İdari Kurul Toplantılarına katılarak kurum çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini yönetim kadrosuna aktararak çözümü konusunda kararlar alınmasını ve alınan kararların müftülöklere gönderilerek uygulamaya geçirilmesini sağlar.

İlk Başkanlar Kurulu Toplantısı

18 Şubat 2004'te gerçekleştirilen Diyanet-Sen Birinci Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Şube Başkanları ve İl Temsilcileri ile bir araya gelen Ahmet Yıldız, sendikacılıkta teşkilatın öneminin farkındadır. Sorunları birinci ağızdan dinlemek ve gerekli yerlere iletmek, çözüm üretmek için çalışmalar devam eder. Daha sonra aynı yıl 5 Mart, 29 Ağustos ve 27-28 Kasım tarihlerinde Başkanlar Kurulu Toplantıları yapılır. Devam eden yıllarda belirli aralıklarla başkanlar kurulu toplantıları devam eder.

Bölge Eğitim Toplantıları

Bilinçli bir sendikacılığın ancak eğitimle mümkün olacağını düşünen Ahmet Yıldız, bölge eğitim toplantılarına büyük önem verir. Bu toplantılarda, sendikal çalışmalar, hukuki haklar, kişisel gelişim konularında, alanlarında uzman kişilerce katılımcılara bilgi verilir. Teşkilatın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen bölge eğitim toplantıları ile bilinçli sendikacılığın temelleri atılmış olur. Bu amaçla 9 bölge eğitim toplantısı gerçekleştirilir ve hepsine katılarak başkanlık yapan Ahmet Yıldız, sendikal çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi ihmal etmez.

Teşkilat Çalışmaları

Kuruluş çalışmalarıyla birlikte başlayan teşkilat çalışmaları her geçen gün artarak devam eder. Türkiye'nin her ilini ve hemen hemen bütün ilçelerini ve köylerini gezerek sendikacılığı, örgütlenmenin önemini ve Diyanet-Sen farkını anlatan Ahmet Yıldız, sıcak ve sempatik tavırları ile tüm teşkilatın gönlünde taht kurar. Bu özverili çalışmalar sayesinde Diyanet-Sen bugün 58 Şube, 28 İl Temsilcisi ve tüm ilçelerdeki teşkilatları ile Türkiye'nin en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından birisidir.

Din ve Toplum Dergisi ve Diyanet-Sen Akademisi

Sendika gibi toplumsal örgütlenmelerde bilginin daha etkin kullanımının ancak eğitimle mümkün olduğunu düşünen Ahmet Yıldız, bilginin önemini özümsemeyen, eğitimsiz ve bilgisiz bir sendikal mücadelenin olamayacağını düşünerek sendikacılığın eğitime dayalı olarak kamu görevlilerince özümsemesi ve çalışanlara bilimin ışığında hizmet sunulmasının sağlanması amacıyla Din ve Toplum Dergisi'nin çıkarılmasına ve Diyanet-Sen Akademisi'nin kurulmasına öncülük eder.

İlmi, bilimsel, akademik ve sosyal hayata katkı olarak sunulan Din ve Toplum Dergisi'nden sonra Diyanet-Sen Akademisi ile sendikacılığın bilimsel okulu kurulmuş olur.

Birikimler Kitaplaşır

Gerek teşkilat çalışmalarında gerek diğer toplantılarda yaptığı konuşmaların ısrarla dinleyenler tarafından istenmesi üzerine hem birikimlerini paylaşmak hem de sendikacıya bakış açısını paylaşmak üzere "Hilf'ül-fudûl'dan Günümüze Sivil Toplum ve Sendika" kitabını yazar. Kendi tarihimizde sivil toplum örgütlerinin en güzel örnekleri olan Hilf'ül-fudûl ve Ahilik gibi referanslarımızın bize yeteceğini kaydeden Yıldız, sendikal örgütlenmenin bu güne taşıdığı bilgi ve tecrübeyi ötelemeden kendi kültürümüzle sendikal mücadeleyi en iyi şekilde yapabileceğimize ve sendikacıya farklı bir yaklaşım getirebileceğimize olan inancını kaleme aldığı kitabını kamuoyuyla paylaşır.



MEMUR-SEN
MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU



BÖLÜM 4

YETKİYLE BİRLİKTE GELEN KAZANIMLAR

Başarı için;

- Öğrenmeye devam etmek
- İnsanların güzel yanlarını görmek
- Hedefleri belirlemek
- Tutum almak, tavır, yöntem belirlemek
- Vazgeçmemek

Bir de Memur-Sen ailesinin bir ferdi olduğunu bilmenin verdiği destekle, güvenle, hayata güzel bakmak...

Ahmet YILDIZ

2009 **6** YETKİNİN
YILINDA

İSTİKRARLA BÜYÜMEYE
DEVAM EDİYORUZ...!



45.758



MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
DIYANET-SEN

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI

www.diyamet-sen.org.tr





YETKİLİ OLDUĞUMUZ DÖNEMDE YAPILANLAR SON 20 YILDA YAPILMADI

Vekil İmamlar Asalete Geçirildi

Din görevlilerinin uzun yıllardır birikmiş sorunları yetkinin alınmasıyla birlikte birer birer çözülmeye başlar. Diyanet-Sen'in yetkiyi aldığı dönemde en büyük problem vekil imamların mağduriyeti idi. Vekil imamlarla sürekli istişare eden ve sorunlarını iyi bilen Ahmet Yıldız konuyu yetkililere taşır ve bir taraftan da basın yoluyla kamuoyu oluşturmaya çalışır. İlk önce 2004 toplu görüşmelerine taşınan vekil imamların asalete geçirilmesi meselesi daha sonra TBMM'e nezdinde yapılan görüşmeler sonucu yasaya girer. Böylece 12.500 vekil imam kadroya geçmiş olur.

Başbakan'a Din Görevlilerinin Sorunları Anlatılır

Vekil imamların asalete geçirilmesi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir plaket vermek ve din görevlerinin sorunlarını dosya halinde kendisine sunmak isteyen Ahmet Yıldız'ın bu talebi kabul edilir ve 18 Mayıs 2005 yılında TBMM'deki makamında Başbakan ile görüşür. Bu görüşme neticesinde din görevlilerinin yıllardır çözüm bekleyen bir çok problemi çözülür:

Ek zam alınır: 1965 yılında devlet memuru vasfını kazanan din görevlileri maaşlarını en alt düzeyden alıyordu. Başbakan ile görüşme sonrasında maaşlarda ciddi iyileştirmeler sağlanır.

Ek ders ücreti alınır: Ek ders ücreti alınır ve özellikle yaz Kur'an Kurslarında ve Kur'an Kursları'nda verim artar.

Boş kadrolar doldurulur: Son yirmi yıldır doldurulamayan boş kadro sorunu 30 bin kadro alınmasıyla çözüme kavuşur. 2001 yılında 20 bin kadro isteyen DİB'e sadece bir kadro verildiği dikkate alınırsa bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi görür.

Fahri Kur'an Kursu Hocaları 4/B'ye geçirilir: Yıllardır mağduriyet çeken ve hiçbir ücret almadan görev yapan Fahri Kur'an Kursu Hocalarının sözleşmeli statüye geçirilmesi sağlanır. Böylece hem onlar mağduriyetten kurtulur, hem de Kur'an Kurslarına kalite ve ivme kazandırılmış olur.

TCK 219. madde hafifletilir: Din görevlilerin mağduriyetine sebep olan bu madde hafifletilerek ceza tecil edilebilir hale getirilir.

Diğer Kazanımlar

Asılsız Şikayetler Son Bulur: Din görevlileri asılsız şikayetler nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Diyanet-Sen, Dilekçe Kanunu'nun din görevlilerin şikayet edilmesi durumunda da uygulanması konusunu Toplu Görüşme ve Kurum İdari Kurul görüşmelerinde iki kez gündeme getirerek KİK kararları olarak metne girmesini sağlar. Ayrıca, asılsız şikayetler yapılması durumunda bu şikayeti yapan hakkında yalan ve iftiradan dava açılması hükmünün, Devlet Memurları Kanunu'nun 25. maddesinin uygulanmasını isterler.

Cami Temizlikleri Belediyelerce Yapılmaya Başlandı: Din hizmeti gibi önemli bir hizmet sunan, toplumun din ve kanaat önderlerinin cami ve tuvalet temizliğinden sorumlu tutulması bir din görevlisi olarak Ahmet Yıldız'ı çok üzmektedir. Bu sorunun çözümü için çeşitli yollar dener. Teşkilat çalışmaları sırasında belediyelerle de görüşerek camilerin temizliğini belediyelerin yüklenmesini ister. Bir çok belediyeden olumlu yanıt alır. Böylece cami temizliklerini belediyeler yapmaya başlar.



DİB Teşkilat Yasası'nın Çıkması İçin Büyük Çaba: Ahmet Yıldız, sendikanın kuruluş aşamasından ölümüne kadar geçen süre içerisinde 1979 yılından beri yönetmeliklerle yönergelerle yönetilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasaya kavuşması için çalışır. Diyanet'ten sorumlu Bakanlarla ve diğer yetkililerle konuyu defalarca müzakere eder. Teşkilat olarak imza kampanyaları başlatır. Son hazırlanan taslak üzerine de çalışmaları olan Ahmet Yıldız'ın teşkilat yasının çıktığını görmeye ömrü ne yazık ki yetmez.

Herkese Hac Görevlisi Olma Yolu Açıldı: Daha önceleri idarecilerin inisiyatifi ile hac görevlisi olunuyordu. Diyanet-Sen'in yetkili olmasının ardından kurumla görüşerek sınav sistemi isteyen Ahmet Yıldız'ın girişimleri ile herkese bu yol açılmış olur. Ayrıca görevli gidenler isterlerse eşlerini de götürebilme imkanına kavuşur.

Herkese Yurt Dışına Görevli Olarak Gitme Yolu Açıldı: Daha önceleri hac da olduğu gibi yurt dışı görevi de idarecilerin inisiyatifi ile oluyordu. Diyanet-Sen yetkili olunca sınav sistemi geldi, Bu sistemle herkese bu yol açılmış oldu.

Banka Promosyonları Personele: Yıllardır maaşların alındığı bankalar tarafından verilen ciddi miktarda promosyonların gerçek hak sahiplerine

verilmesi konusunda hükümetten yardım talep edilir. 2006 yılı Toplu görüşmelerinde bu konunun kabul edilmesi sonucu Kasım 2006 KİK kararları ile Diyanet'te promosyonları çalışanlara vermeyi kabul eder. En son Başbakanlık Genelgesi ile bu konu çözüme kavuşturulur.

Nemalar Alınır: Önceki hükümetler döneminde memurlardan kesilen ancak akıbeti meçhul olan kesintiler hak sahiplerine geri ödenir.

Key Hesapları: Memurlardan önceki hükümetler döneminde kesilen Nemalar gibi KEY hesaplarının da hak sahiplerine ödenmesi yönünde kanun çıkar. Büyük bir kısmı ödenen hesapların geri kalanları da ödenmeye devam etmektedir. Din görevlilerin haklarını her platformda savunan Ahmet Yıldız bu haklardan din görevlilerinin de yararlanması için büyük gayret gösterir.

Sözleşmeli Personelin Hakları: Sözleşmeli (4-B) personelin asker dönüşü göreve dönme, becayiş suretiyle yer değiştirme, sağlık ve eş durumu nedeniyle yer değişikliği hakları sağlanır.

İlahiyat Önlisans Diplomalarındaki Şerhlerin Kaldırılması Sağlandı: YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile görüşen Ahmet Yıldız, İlahiyat Ön Lisans diplomalarına konan "Bu diploma Diyanetten başka yerde geçmez" şerhinin kaldırılmasını talep eder. Bu isteğe olumlu bakan YÖK, yurtdışından alınan diplomalara denklik tanınması ve katsayı engeline son verilmesi konusundaki istekleri de kabul eder. Ancak Danıştay daha sonra kat sayı kararını iptal eder.





BÖLÜM 5

MÜCADELE İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Gelin tanış olalım,

İşi kolay kılalım,

Sevelim, sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz.

Yunus Emre



İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN

1998-2002 yılları arasında Din Gör-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Yıldız 2002 yılından vefatına kadar geçen süre içerisinde Diyanet-Sen'in yaptığı 3 Olağan Genel Kurul Seçimlerinde de Genel Başkan seçilir.

2001 yılından itibaren 4688 Sayılı Yasa gereği profesyonel sendikacılık yapan Yıldız, sendikal görevi nedeniyle Eyüp Şevkibey Camii İmam Hatipliği'nden izinliydi.

Ahmet Yıldız, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışı ile insana hizmeti en büyük şeref, din görevlisine hizmeti ise dine hizmet olarak görüyordu. Din görevlisinin sorunlarını çözenin ve imkanlarını iyileştirmenin din hizmetine olumlu şekilde yansıtacağını düşünüyordu.

Diyanet-Sen'in kuruluşundan yetkiyi almasına ve bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Yıldız, sendikacılığın bir ekip işi olduğuna ve kalitenin ancak ekip çalışmasıyla yakalanacağına inanıyordu.





Hasta Yatağında Çalışmaları Takip Etti

Uzun süren ameliyat ve hastane döneminin ardından 2010 Ocak ayının ortalarında doktoru taburcu eder. Evden kontrolleri devam edecekti. Ocak ayının 25'inde Memur-Sen'in düzenlediği Demokrasi Kongresini canlı yayında televizyondan izler ve çok heyecanlıdır. Konuşmaların bittiği sıralarda kalbi bu heyecana dayanmaz ve oracığa yığılır. Hemen ambulansla evinin en yakınındaki Dış Kapı SSK Hastanesi'ne kaldırılır; bütün çabalara rağmen kurtarılamaz. Hak vaki olur.

Ardında çocuğu gibi koruyup gözettiği, kurup büyüttüğü daha iyi konuma getirebilmek için gece gündüz demeden çalışıp çabaladığı, Türkiye'nin en büyük ve köklü bir sivil toplum kuruluşu olan Diyanet-Sen'i ve gözü yaşlı sevenlerini bırakarak bu dünyadan ebedi aleme göç eder.

Ne mutlu arkasında hoş sadalarla gidenlere....

Cenazesi Ankara'dan İstanbul'a Uğurlandı

Gönül ve dava adamı, merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız'ın naşı, Ankara Kocatepe Camii'nde yüzlerce seveninin katıldığı cenaze namazının ardından İstanbul'a uğurlandı

Cenaze törenine sivil toplum kuruluşlarından, Memur-Sen ve bağlı sendikalardan, siyaset ve bürokrasi dünyasından bir çok isim katıldı. Yüzlerce seveninin katıldığı cenaze törenine Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar ve Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir çok daire başkanı ve şube müdürleri, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet eski Bakanı Şevket Kazan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek, Saadet

Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Şeref Malkoç, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen Onursal Başkanı Fatih Uğurlu, Memur-Sen Eski Genel Başkanı Ahmet Aksu, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Diyanet-Sen Onursal Başkanı İsmail Karakaya, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi ve yönetim kurulu üyeleri, Bask Genel Başkanı Resul Akay ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Din-Gör-Sen Başkanı Mehmet Dere ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Çakır, Eski Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İlyas Baş, Lütfi Şenocak ve Süleyman Bahadır da katıldı.





Sevenleri Son Yolculuğuna Uğurladı

İstanbul'da yapılan cenaze töreninde de yüzlerce seveni Hazreti Ebu Bekir Sıddık Camii'ni doldurdu. Yüzlerce kişinin doldurduğu Hazreti Ebu Bekir Sıddık Camii'nde Öğle Namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sancaktepe Kaymakamı Necmettin Kalkan, İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Aşık, Sancaktepe Müftüsü Osman Barış, Beyoğlu Müftüsü Recai Albayrak, Ümraniye Müftüsü İzani Turan, Gaziosmanpaşa Müftüsü Salih Sağlam, Sultanbeyli Müftüsü Osman Aslan, Eyüp Müftüsü İsa Gürler, Fatih Müftüsü İsmail İpek, Üsküdar Müftüsü Mehmet Gök, Pendik Müftüsü Ziya Ersin, Gölcük Emekli Müftüsü Mustafa Okullu, Kocaeli Emekli

İl Müftüsü Hikmet Kutlu, Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Savaş Zehir ve Yusuf Uçar, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Memur-Sen ve bağlı sendikalara bir çok kişi ve din görevlileri ile Diyanet-Sen yöneticileri hazır bulundu. Eminönü Yeni Camii İmamı ve Diyanet-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Osman Aydın, 40 yıllık dostunun cenaze namazını kıldırdı.

Yıldız'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Samandıra Merkez Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına götürülerek bir süre önce vefat eden Babası İsmail Hakkı Yıldız'ın yanına defnedildi.





BÖLÜM 6 SENDİKA ONUN BEBEĞİYDİ

Sözün Özü;

Yeniliklere açık olalım,

Eski köye yeni adet getirelim,

Doğru söyleyeni köyünden kovmayalım,

Kürt Memet ile beraber nöbet tutalım,

*Düşene tekme vurmayalım, onun elinden
tutalım,*

Yaratıcının bizi gözetlediğini unutmayalım...

Ahmet YILDIZ





HAYATA HEP GÜZEL BAKARDI

Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız'ı eşi, hayat arkadaşı Pakize hanım anlattı: Hatıralar film şeridi gibi geçti gözlerinin önünden, bazen göz yaşı oldu aktı gözlerinden, bazen tatlı bir gülümseme bıraktı dudaklarında... Alışmak ne mümkün yokluğuna, hüzün, hep hüzün... Ne kadar canlıydı her şey, ne kadar yakın ve bir o kadar uzak...



1- Biz onu başkanımız olarak tanıdık çok sevдик. Bir eş olarak, nasıl biriydi Ahmet Yıldız?

Hayata hep olumlu yönden bakan, en sıkıntılı durumlarda bile güzel bir yön görüp gülebilen ve karşısındakine de bu güzel bakış açısını yansıtan birisiydi. Hayatın tabii ki sıkıntıları oluyor. Aile sıkıntıları oluyor. Ama hiçbir zaman birbirimizi üzmedik ve birbirimize öf bile demedik. Özel günleri kesinlikle atlamazdı. Hep bir hediye alır, not yazardı üstüne. En son bir kolye almıştı. Programı o kadar yoğundu ki sanırım İstanbul'a gitmişti ve geri dönüp bir programa daha yetişmesi gerekiyordu. O yoğunlukta bile atlamamış. Çıkıp hediye almak için vakti olmadığı için havaalanından almış kolyeyi. Çok ince düşünceliydi. Geçen yıl evimize hırsız girmişti ve O'nun hediye ettiği takıların çoğunu almış. O zaman çok üzül müştüm. Maddi değeri önemli değil ama hepsinin ayrı hatırası vardı.

Dışarıdan gelince kapıda karşılanmayı çok severdi. İnsanları çok sever ve değer verirdi. En küçük bir şeyi

bile özellikle kendisinin sevdiği, hoşlandığı şeyleri diğer insanlarla paylaşmak isterdi. Lahana çorbasını çok severdi. Evde lahana çorbası varsa hemen tanıdık birilerini arar, onları da davet ederdi. Misafirine ikram etmeyi, elinde ne varsa onlarla paylaşmayı isterdi.

Beni çok değiştirdi. Daha çok hoşgörülü olmayı, hayata daha geniş bakmayı, her şeyi dert etmemeyi öğretti. Bir olaydan dolayı üzüldüğümü görse onunla ilgili bir espri yapar ve o olayın komik yönünü, gülünecek bir yönünü mutlaka bulurdu. "Nasıl bunu başarıyorsun?" dediğimde de, "kötü yönünü görüp üzülmünce elimize ne geçecek, güzel yönünü gördük güldük işte" derdi.

2- Başkanımızın hukuk mezunu olduğunu ve avukatlık stajını yaptığı halde din görevlisi olarak kalmayı tercih ettiğini biliyoruz. Niçin tercihi din görevlisi olarak kalmak oldu?

"Avukatlık bana göre değil, en küçük bir açıklamadan dahi para alıyorsun. Benim insan ilişkilerime ters, her şey para değil" derdi. Hayata karşı hiçbir zaman fazla hırslı olmadı ve ben duygusuyla yaklaşmadı.



Sendikanın kuruluş aşamasında da böyleydi. İsterdi ki tüm din görevlileri bir araya gelebilsin, birbirinden haberdar olsun. Bunun için de din görevlilerinin örgütlenmesi gerektiğine inanırdı. Sendikanın kuruluş çalışmalarında gece 2'lerde 3'lerde gelebilirdi eve. Sabahta erkenden yollara düşerdi. Çok sıkıntılar çektik. Onun için sendika emekti, bebekti ve büyümesi gerekiyordu. Sağlığını bile ihmal ederdi çalışmalardan dolayı. Sendika kurulduktan sonra da herkesin başkana ulaşmasını, dardını paylaşmasını isterdi. Bazen yoğunluktan biz bıkartık, O "sağlığım ve gücüm yettiği müddetçe ben tüm arayanlara cevap vereceğim" derdi. Kesinlikle bürokratik bir yaklaşımı ve düşüncesi yoktu.

3- Camide görev yaparken anahtarları çocuklara, gençlere bırakır onların caminin asıl sahibi olduğunu düşünürmüştü. Onun cami ve din görevlisi anlayışından bahsedermisiniz?

Zeynep Hatun Camii'nde çalışırken hatırlıyorum gençlerin hoşuna gidecek, gelip vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak için elinden geleni yapardı.

Caminin bahçesinde gençler için üstü kapalı güzel bir alan yaptırmıştı. Gençler burada kitap okuyordu. Arada müzakereler düzenlerdi. Burada herkes düşüncesini söyler, birbirleriyle fikirlerini tartışır ve paylaşırlardı. Mahallenin çocukları kötü alışkanlıklar edinmesin, kahvehane köşelerinde gezmesin, gelsin burada kitap okusun, dersini yapsın, birbiriyle görüşsün, tanışsın isterdi. Kızlarımız için özel dersler ayarlatır, onlara bayan hocaların ders vermesini sağlardı. Yani camiye gençler için cazip bir eğitim merkezine dönüştürmüştü. Hocanın o dönemdeki öğrencileri hala arayıp sorarlar ve görüşürlerdi.

4- Gençlere ve ilime çok değer verdiğini biliyoruz. Bu anlamda onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda çalışmaları olurdu. Özellikle gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kimseye söylemediği ancak bizim tahmin ettiğimiz burslar gibi...

Hayat onun için hiçbir zaman kolay olmamış. Bu yüzden gençlerin okumasına elinden geldiği kadar yardımcı olmak isterdi. Hatta burs verdiği öğrencilerden





birisi Hacettepe’de öğrenciymiş, yatarken ziyarete gelmişti. Ağrıdan duramıyordu ama o hasta yatağında bile öğrencinin gururunu kırmadan nasıl harçlığını verebilirim diye düşünmüş esprilerle onu da bizi de güldürmüştü.

Yine bir gün dolmuşla Pursaklar’a gidiyordum. Genç bir kız annesine yalvarıyordu. “Anne ne olur babamı ikna et de gideyim okula” diye. Ben de hangi okula gitmek istediğini sordum ve “telefon numaranızı verin yardımcı olmaya çalışırız” dedim ve eve döndüğümde Ahmet Bey’e durumu anlattım. Sadece dolmuşta tanıdığımız o öğrenciye öğrenimi boyunca burs verdi. “Birisi bir şey söylüyorsa onu araştırmak bize düşmez, demek ki ihtiyacı varmış” derdi.

5- Vefatından kısa bir süre önce de babasını kaybetmişti. Nasıl bir evlattı, anne babası ile ilişkileri nasıldı?

Evet anne babasıyla ilişkileri gerçekten çok güzeldi. Necibe Sultan derdi annesine. Hiç üzmemiş anne babasını. Annesi de onu çok severdi. Hatta diğer

kardeşlerine “siz hiç kızmayın o farklı” derdi. “Sen nerden geldin oğlum, göklerden mi geldin” diye severmiş “Onu çok seviyorum diye bana gönül koymayın gerçekten o farklı” derdi annesi.

Yokluk içinde büyümüşler. “Ben kaç yaşıma kadar domatesi görmedim” derdi. Babası gurbetteymiş. İlkokulu köyünde okumuş, sonra da yatılı olarak Rize İmamhatip’e gitmiş. Lisede böbrek ameliyatı olmuş ve tek böbreğini almışlar. Ama hep hayata güzel yönünden bakmış.

Babasının vefatında çok üzüldü. Hatta babama son görevimi yapacağım diye cenaze namazını kendisi kıldırdı. Yazdığı Hilf’ül Fudul’dan Günümüze Sivil Toplum ve Sendika Kitabını da anne ve babasına ithaf etmişti.

6- Not tutmayı, unutmamak için yazmayı alışkanlık haline getirdiğini fark ettim. Son zamanlarda bilgisayara yazsa da o güzel el yazısıyla tuttuğu notların her biri insanın içine işleyen güzel nasihatler, bunları biliyoruz. Evde de not tutar mıydı?

Bir yerde güzel bir yazı görse onu hemen not alırdı. Hatta hastanede yatarken duvarda asılı bir yazı hoşuna gitmiş. O anda not alamayınca cep telefonuyla çekiyordu. Doktoru gördü. Ne yapıyorsun diye sorunca, "Yazı çok hoşuma gitti. Şimdi not alma imkanım yok. Unutmayım diye telefonla çekiyorum. Sonra ben onları not alırım" demişti. Doktoru çok şaşırmıştı. O halde bile güzel bir şey gördüğünde kaçırmak istemezdi. Bir şey anlatırken de hep güzel bir hikayeyle süsler, anlatacağını özetlemiş olurdu ve akılda kalırdı. Güzel olanı kaçırmak istemez, kendisi de hayata hep güzel bakardı.

7- Şiiri çok sevdiğini biliyorum. Size de şiirler yazar ya da okur muydu?

Evet, farklı zamanlarda okurdu bana da şiirler. Özellikle türkülerini çok severdi. Hoşuna giden bir türküyü olursa "bak bu seni anlatıyor, bak bu bizi anlatıyor, bu türküyü senin için olsun" derdi bu tür şeyleri çok yapardı.

8- Çok sosyal bir insandı. Girdiği her ortamda mutlaka kendine özgü bir güzellikle fark ediliyordu. Diğer insanlarla ilişkileri nasıldı?

Arkadaş ortamını çok severdi. Özellikle lojmanda kaldığımız dönemde İstanbul da Osman Hocalarla bir araya geldiklerinde kahkahaları ortalığı çınlatırdı. Hataya çok pozitif bakardı. Akrabalarıyla ilişkileri çok güzeldi.

9- Çok dikkatli ve ayrıntıları kaçırmayan bir yapısı vardı, masamızdaki en ufak bir değişiklik, panoya takılan bir yazı, yeni bir kıyafet kesinlikle dikkatinden kaçmazdı. Güzel şeyleri ve düzeni çok severdi. Bunun evdeki yansıması nasıldı?

Ayrıntılara çok dikkat eder, insanlara çok değer verirdi. Onları anlamaya çalışırdı. Kesinlikle benlik duygusuyla hareket etmezdi. Hastanede benim kıyafet bile düşünenecek halim yoktu ama "hadi git kendine bir kıyafet al" diye ısrar ederdi. Giyince de çok memnun olurdu. En çok teşekkür etmeyi severdi. Yaptığınız en küçük bir güzellik, iltifat onu çok memnun ederdi ve mutlaka teşekkür ederdi. Hastalık döneminde o kadar acı çektiği anlar oldu buna rağmen hep hayatın güzel yönlerini gördü, hep hayata güldü. Karşısındakine öyle güzel değer verir, önem verdiğini o kadar güzel hissettirirdi ki kısa süreli tanışanlar bile çok severdi O'nu.





BÖLÜM 7

SENİ UNUTMAYACAĞIZ GÜZEL İNSAN

Kimse din görevlilerinin bir lokma bir hırka yaşamasını beklemesin.

Ahmet YILDIZ

Dünyada ve Türkiye’de Bir İlki Gerçekleştirdi

Dünyanın ilk din görevlileri sendikası Din-Gör-Sen’i kurdu. Bütün basın organları “İmanlar da sendika kurdu” diye manşetler attı. Gazeteciler soruyordu: “Nasıl görev yapacaksınız, ezan okumayacak mısınız, cenaze namazlarını kıldırılmayacak mısınız?”

Dişyordu ki: “İmama grev yakışmaz. Cübbelerimizin değerini koruyacağız. Camiye siyaset giremez. Meydanlara cübbesiz çıkacağız.”

Gazeteler yazıyordu “Cami kürsüsünden, sendika kürsüsüne, din görevlilerinin seçim tahmini nedir?”

Dişyordu ki; “Din görevlisinin seçim tahmini olmaz. 20 bin cami kadrosuz, kadro verilmez ise hizbül vahşet doldurur. Din terörü kabul etmez.”

Din görevlilerinin üvey evlat muamelesi görmesine dayanamıyordu. “Mesaisinin başlangıcı, bitişti belli olmayan, günün her saatinde göreve veya hizmete çağrılması mümkün olan, tek memur kesimi din görevlisidir. Din görevlilerine bu maaş reva mı? İmamız haklıyız biz de hakkımızı alınız” dişyordu.

Dine, diyanetesataşanlarla hukuki mücadele ediyordu. Avukatlık stajını tamamlamış ama imamlığı tercih etmişti. Medyada, sanat camiasında din görevlilerinin hakir görülmesi, aşağılanması içine sindiremiyor, her platformda bu sataşmalarla mücadele ediyordu.

İstanbul Müftülüğü’nce hazırlanan “selam” hutbesi hakkında medyada olumsuz yorumlarda bulunulmuştu. Ahmet Yıldız Diyanet-Sen Genel Başkanı olarak açıklama yapmıştı “Selam vermeyecek de, hello mu diyeceğiz” diye.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çiğ “Camilere seks odası yapılınsın” demişti. Bu kişiye Cumhurbaşkanı Sezer ödül vermişti. “Camilere seks odası yapılmasını isteyene ödül veren bir Cumhurbaşkanı istemiyoruz” dediği için hakkında soruşturma açılmıştı. “Tepkimin arkasındayım” dedi.

25.06.2001 yılında 4688 sayılı kanun çıkıncaya kadar 1998 yılında kurduğı Din-Gör-Sen’in kurucusu olarak İstanbul-Ankara arasında mekik dokudu. Önceki hükümetlerce hazırlanan memur sendikaları yasa

taslaklarında din görevlilerine yer verilmiyordu. Yüzlerce kişi ile görüştü, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, grup başkan vekilleri, bakanlar. Her meclis oturumunda meclis kulislerinde birebir görüştü. Biz de memuruz, sendikalı olmak bizim de hakkımız değil mi? diye serzenişlerde bulundu.

Bütün bu çalışmalar meyvesini verdi ve 2001 yılında din hizmeti 11. hizmet kolu olarak yasağa girdi. Çalışmalarını kısaca özetliyordu “İnandık, çalıştık ve başardık.”

Ankara’ya gelişimizin birinde cennet mekan M. Akif İnan’ı ziyaret etmiştik. Bizi kapıda karşıladı ve gülümseyerek “Hay Allah sizden razı olsun, siz çok yaşayın beni kurtardınız” dedi. Genel Başkanımız Ahmet Yıldız da “Hayırdır biz sizi neden kurtardık, ne işe yaradık? diye sordu.

Rahmetli M. Akif İnan da “Ya hu ben nereye gitsem, hangi toplantıya katılısam “Sen Müslüman, mütebedeyin bir insansın. İslam’da sendika var mı? Sendika gavur icadı değil mi?” diyorlardı, cevap veriyordum. Şimdi diyeceğim ki “İmamlar bile sendika kurdu. Siz daha ne diye soruyorsunuz?” Artık beni bu sorulardan kurtardınız sağolun” demişti.

Daha sonra birlikten güç doğar düsturunca yasa çıktıktan sonra kurulan Din-Bir-Sen ile birleşme kararı alındı ve 2002 yılında “DİYANET-SEN” adı altında çalışmalarına devam etti.

Bu gün Diyanet İşleri Başkanlığı yüzde 76 sendikalaşma oranı ile Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek devlet kurumudur. Bu gün Diyanet-Sen 45 binleri aşan üye sayısı, 6 yıldır yetkili sendika olması ve 81 il ve tüm ilçelerdeki teşkilatları ile din görevlilerinin haklarını en iyi şekilde savunmaya devam ediyorsa bun da Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın öncülüğü ve emekleri inkar edilemez.

Bu güne kadar gerek sendikalaşma döneminde, gerekse sendika kurulduktan sonra en büyük hizmetlerden, en küçük girişimlere kadar din hizmetinde bulunan, sendikal hizmetlerde emeği olan herkese Ahmet Yıldız teşekkür etti. Bu gün ise bizler onu şükran ve minnetle anıyoruz.

Remzi SARIOĞLU
Diyanet-Sen Genel Mali Sekreteri

Onunla İlk Defa Bolu Din Görevlileri Toplantısında Tanıştım

Onunla ilk defa Bolu din görevlileri toplantısında tanıştım. Kendinden emin tavrı, nazik davranışı, ne istediğini bilen yumuşak üslubu, kendini din görevlilerinin sorunlarının çözümüne adanmış vakur bir insan. O Ahmet YILDIZ ...

Toplantıdaki konuşmasında “din görevlileri örgütlenmeli, günümüzde bunun en iyi yolu ise sendikali olmaktır” demişti. Sendika ve Din Görevlisi, bu iki cümleyi yan yana ilk defa duyuyordum, öyle güzel anlatmıştı ki o toplantıda karar vermiştim bu hareketin içinde yer almaya... Önce İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkanlığı, Şube Başkanlığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ile kendisiyle çok yakın çalışma imkanı buldum. Merhum Genel Başkanım bizlere sivil toplumun, sendikacılığın, teşkilatlı olmanın önemini anlatan, kavratan ve çözüm için fikir üreten bir dava ve gönül adamıydı.

Ne yazık ki aramızdan erken ayrıldı. Önce Din-Gör-Sen'i kurdu, ardından vermiş olduğu büyük mücadele sonunda 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu'nun 11. hizmet kolu olarak yasadaki yer almasını sağlamıştır. Bu gün diyanet hizmet kolunda sendikal örgütlenme varsa bu Ahmet YILDIZ'ın eseridir.

Daha sonra çocuğu gibi gördüğü, üzerine titrediği Diyanet-Sen'i tüm Türkiye'de teşkilatlandırdı. Sonra da hizmet kolunun en büyük sendikası yaparak

yetkiye taşıdı. Son 6 yılda hükümetle yaptığı Toplu Görüşmelerde ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile oturduğu Kurum İdari Kurul Toplantıları'nda Diyanet çalışanlarının bir çok kazanımlar elde etmesine vesile olmuştur. Ayrıca toplumun değerlerine yönelik yapılan saldırılarda yaptığı açıklamalarla tüm ülke toplumunun düşüncelerine tercüman olmuş, taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazanmış, ömrünü Allah rızasını kazanmak için harcamış dava, ideal, aksiyon ve gönül adamı artık aramızda yok. Fakat bizlere çok değerli bir miras bıraktı. O ömrünü Diyanet-Sen'e feda etti.

Şimdi bizlere düşen en önemli görev bu kutsal emanete sahip çıkmak, onu layıkıyla taşımak, açmış olduğu bu güzel hizmet yolunu en güzel şekilde devam ettirerek bizden sonraki nesillere taşımaktır.

O bir karar alacağı zaman mutlaka istişare eder, farklı fikirlere değer verir, insanları anlamaya çalışır, kısaca insana değer verirdi, konuşurken karşısındakine dostum diye hitap eder, dostluğun değerini ve anlamını anlatırdı.

Saygıdeğer Merhum Genel Başkanım emanetin emin ellerde, hizmete ve açtığın yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Ruhun şad Mekanın Cennet olsun....

Mehmet Ali GÜLDEMİR
Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri

Semamızdan Bir Yıldız Kaydı

25.01.2010 günü, saat 14.00 sularında aldık acı haberi: "Ahmet Yıldız rahmetli oldu" diye. Çok acı geldi.

İki yıldır hastalıklarla mücadele ediyordu. Hastanede olmadığı zamanlar, ya sendikada ya da teşkilat çalışmalarını için Anadolu'da. Hastalığına aldırmadı, çalıştı, didindi. Sendikasını yetkiye taşıdı. Kamu sendikacılığının en önemli isimlerinden biri oldu, Ahmet Yıldız.

Bugün Diyanet çalışanlarının bir sendikaları varsa, daha doğrusu Diyanet çalışanları sendikalaşabiliyorsa bunu Ahmet Yıldız'a borçlular. Bu konu Diyanet-Sen'in daha önce çıkardığı bir broşürde ve Ahmet Bey'in Kitabı'nda ayrıntılı anlatıldı. Mutlaka bakılmalı.

2001 yılında Sendika Yasası çıktığında, Diyanet çalışanlarına çeşitli gerekçelerle sendika kurma hakkı verilmiyordu. Şahidiyiz: Din-Gör-Sen olarak gecesini gündüzüne kattı, kişisel ilişkilerini devreye soktu, "minberi, kürsüyü devreye sokarım" diyerek örgütsel gücünü tehdide dönüştürdü. Sonunda, sendikal jargonun popüler söylemiyle ifade edelim, "Diyanet çalışanlarına sendika hakkını söke söke aldı."

Geniş bir kültürü vardı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir hukukçuydu. Sendikal literatüre hakimdi; bunun meyvesini, ömrünün son baharında bize hediye etti: "Hil'ful fudul'dan Günümüze Sivil Toplum ve Sendika" isimli Şubat 2009'da yayınladığı kitabıyla.

Camia olarak kendi dünyamızın hakkını teslim etmek noktasında hep cimri davrandık. O sebeple de, çoğu zaman emek sahiplerinin hakkını teslim etmezken, emeği de bazen 'es' geçtik. Bunu şu mana da söylüyorum. Memur-Sen camiası olarak, acaba kaç kişi gerçekten kendi sendikacılığımız için bir açılım, bir zemin, bir literatür oluşturma çabası olan Ahmet Bey'in yukarıda ismi yazılan kitabını okudu. Bu hakkı teslim edememe durumu, tecrübe aktarımını da engelliyor. 1970-1980 arası iki öğretmen örgütünden biri olan TÖB-DER'le ilgili lehte, aleyhte bir sürü kitap, tez, makale yazılırken, diğer örgüt MEFKURECİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ile ilgili bir tane bile müstakil yazı bulmak mümkün değildir. Halbuki 70 tane şube kurmuş, binlerce üyeye ulaşmış bir örgüttür. Onlarca kişi çoluğundan çocuğundan, ailesinden çaldıkları zamanı buraya vermişler ve kendi dünyamız adına bir güç oluşturmanın çabasında, kendi varlıklarını hiçe saymışlardır. Ve sonuçta o günün şartlarında güçlü bir örgüt kurmuşlardır. Sahi bugün, onun kurucusu Rahmetli Zeki Soyak Hoca'yı acaba kaç kişi bilir.

Ahmet Bey, hep bir sorumluluk bilinciyle, toplumsal hareketlerin, örgütlerin içerisinde oldu. Ülkemizdeki sendikal algılayışlar nedeniyle en uzak sayılan Bir kesimden, din görevlilerinden sendikacılar çıkarmadan önce de, sivil toplum örgütleri içerisinde bulundu. 21 yaşında camiamızın örgütçülükte en önemli mekteplerinden biri olan MTTB'nin Rize'de Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı'nı yaptı. 1990'da Eyüp Din Görevlileri Derneği Başkanlığı'na seçildi. Aynı zamanda 1990-1995 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlim Yayıma Cemiyeti Şube Başkanlığı'nı yürüttü. 1998 yılında Diyanet camiasının ilk sendikası Din-Gör-Sen'i kurdu, genel başkanlığını üstlendi. Ve 2002'de Diyanet-Sen. Ayrıntısını en iyi bilen dostlar yazsın.

Ahmet Bey'i bir gönül insanı olarak tanıdım, en sıkıntılı süreçlerde stressiz gördüm, olgun bir tevekkülü hep şahsında yaşattı. Buna Diyanet-Sen camiası da, Memur-Sen ailesi de şahittir. O bir telaşın insanı olmadı, sonucun hak, adalet, hukuk ve nasibin belirleyiciliğinde olduğunu bildi. Bunun örneklerini sendikacılık gibi gerçekten mücadele gerektiren bir uğraşta ortaya koymak, Ahmet Yıldız gibi çok az sayıda insana nasiptir.

Aslında Ahmet Yıldız sadece bu konuda nadiratlara yaşamış da değildir. Cenazesinde de biz bu nadirata yaşadık. Memur-Sen'in Demokrasi Kongresi isimli toplantısı vardı. Bağlı sendikaların büyük kısmı, teşkilatlardaki arkadaşlarımızda bu kongreyi izleyebilmesi için başkanlar kurullarını bu hafta yaptılar. O nedenle 81 ilden arkadaşlarımız Ankara'daydı. Her birine nasip oldu, Ahmet Yıldız'ın cenazesine katılıp helallik dilemek. Yani Ahmet Bey'in cenazesinde; özel sıkıntısız, meşakkatsiz 81 ilden dostlar vardı. Böyle bir manzara bu ülkede herhalde çok az kişiye nasip olmuştur.

Bir kısa yazı içerisinde Ahmet Yıldız'ın 56 yıllık dolu dolu yaşamış hayatını anlatmak mümkün değildir. Bu görev Diyanet-Sen'indir. Diyanet-Sen Bülteninin bir sayısı Ahmet Yıldız özel sayısı olarak çıkarılıp; Ahmet Yıldız Mücadelesi bütün boyutlarıyla anlatılabilir. Dostlarının, ailesinin, mesai arkadaşlarının, hocalarının hatıraları derlenebilir. Bu Ahmet Yıldız'a bir vefa, tecrübe aktarımına bir vesile ve sendikacılık tarihine de bir katkı olarak değerlendirilebilir. Güle güle başkanım.

Mekanın Cennet olsun dostum.

Erol BATTAL

Eğitim Bir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri



Ahmet YILDIZ...

Yıl 1976... Yer Rize İli Merkez Dört Yol Köyü... Mevsimlerden bahar dönemi.

Madde ve ruh dünyamızı aydınlatan mütevazı camiinin 12 metre karelik odası.

Ciddiyeti, duruşu ve kendine mahsus disiplinli çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken bir delikanlı.

Gençlik yıllarını ferdiyetçi bir anlayış ile geçirme yerine toplumsal bir gaye ve mana ile geçirmeyi yeğleyen biri idi O.

Onun için hayat; sabahın erken saatlerinde başlar, dini ilimlerin yanında fen ilimlerini de at başı götürür, bunca meşguliyete rağmen kültürel çalışmalara önem verir, sivil toplum örgütlerinde görevler alır, başkalarını da teşvik eden bir dava ve gönül adamı idi O.

Yürüyüşlerinde vakarlı ve mütevazı, güngörmüş, büyümüş de küçülmüş bir delikanlı görünümünde idi O.

Akşam olunca bir taraftan yemek, namaz hazırlığı yapılırken diğer taraftan akşam hangi kitap okunacaksa o kitap çoktan raflardan indirilmiş, rahlenin üzerinde hazır halde getirilmiş olurdu. Kitabı katık eylemiş bir kültür adamı idi O.

Camilerin sadece namaz kılınan bir yer olmasına asla tahammül edemez, caminin ve cemaatin hakkını vermek

adına caminin girişinde özel ilan panolarında Kur'an'dan, Hadislerden, hükemadan, salih insanların sözlerinden yazar böylece cami ile buluşan insanlara mesajlarını ileten bir fikir adamı idi O.

Yanımda bulunan diğer ağabeylerimizden bazıları uzun zamanlardan beri aynı yerde kalmanın verdiği yakınlık duygusuyla şakalar yaparken, o hemen kendi emsali olan ağabeylerimizi uyarır, sözü başka konulara çekmeye uğraşır. Şakalarında bile dersler alınan bir konuşma adamı idi O. Okuduğumuz medresede bir saygınlığı vardı. Herkes onu sever ve sayardı. Makamı Cennet Olması Dileği İle...

Cenab-ı Hak'tan odur dileğim,

Geride kalana sabır dilerim,

Erdemliler yolun hedef bilirim,

Rahmetler dilerim sana başkanım.

Yanıyor ta içerden canım ciğerim,

Dilerim Mevla'dan her an Ğufranı,ım,

Azat etsin Nar-ı Cehenneminden Sübhanım,

Rahmetler dilerim sana başkanım.

Ramazan TOPCAN
Düzköy İlçe Müftüsü /Trabzon

Bir Dostun Arkasından

Güzel insan, dost bir insan; dostluğa önem, insanlara değer veren "Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak" gören hiçbir zaman zordan yılmayan, kolaydan gevşemeyen bir insan...

Hayatta "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır" hadis-i şerifini kendisine şiar edinmiş ve tarihi günümüze taşıyarak "Hilf'ul Fudul" örneğini yaşatan aziz dost, seni hep bu hayr-i işlerle anacak ve minnet duyacağız.

Merhum Ahmet Yıldız Beyefendi; "Eğer güçlü isen, sözünü yumuşak tut" prensibini benimseyen, her zaman din adamının saygınlığını ön planda tutan, sürekli ümit veren, ufuk açan, insanın içini karartmayan bir değerdi.

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini hep hizmet etme uğruna harcayan, hatta bu uğurda hayatını ortaya koyan ve herkesin de şahit olduğu gibi ömrünü bu hizmetle noktalayan hizmet eri ve er oğlu erdi.

Hep bu gök kubbede hoş bir sada, arkasında güzel bir iz bırakmak arzusunda idi ve öyle oldu. Gök kubbede bıraktığın hoş sada hep kulaklarımızda çınlayacak, bıraktığın o güzel izi devam ettireceğimizi taahhüt ediyoruz, sen yerinde rahat ol can dostum benim.

Yerin, mekanın cennet olsun. Cemalullah ile müşerref, şefaati peygamberiyyeye nail olman için arkandan hüsnü şehadetle, Yasinler ve Fatihalar ile anacağımıza hiç mi hiç unutmayacağımıza dostların olarak söz veriyoruz.

Anmak ve anılmak ne güzeldir.

Anmak, dünü bugüne taşımak bugünü yarına bağlamaktır.

Anılmak, yıllar öncesinden gündemde yer almaktır.

Anmak vefakarlık, anılmak unutulmamaktır.

Anmak dirilik, anılmak canlılıktır. Halk diliyle söylersek, anılmak "Adın batmaması", "Ocağın sönmemesi", "Defterin dürülmemesi" demektir.

Bu anlamda anmakta, anılmakta güzeldir, nimettir, meziyettir.

Anılmak için, anılmaya değer imana dayalı bir iyilik ve hizmette bulunmak, gök kubbede hoş bir sada bırakmak gerekir.

Çünkü anılmak var; hayırla, rahmetle, dua ile.

Anılmak var; lanetle ya da acı bir tebessümle, dudak büküşle.

Anılmak var; iyi bir namla, şanla, imanla.

Anılmak var; ahla, vahla ya da kakkahayla.

Anılmak var; meleğçesine, anılmak var; iblişçesine.

Anılmak var; Adem gibi. Hatırlanmak var; şeytancasına.

Anılmak var; Musa gibi. Yad edilmek var; Firavuncasına.

Kimileri; "mecburen", "kerhen"; kimileri, "ayıp olmasın" diye"; kimileri, "siyaseten"; kimileri, "parası hatırına"; kimileri, "ideolojik eylemdir" diye; kimileri de "gönülden anılmaya" değer diye anılırlar.

Kimileri anıldıkça büyür, kimileri hatırlandıkça çirkinleşir. Kimileri ananlara hedef gösterir, şereftir, kimileri de; ananlara züldür, leke getirir. Anılmak, anmanın bedelidir.

Allah bizleri de; unutululardan, anılmayanlardan eylesin. Mevla; anılmak için gökkubbede hoş bir sada ve arkasında bir iz bırakmayı nasip eylesin.

Tekrar tekrar yerin mekanın cennet olsun...

OSMAN AYDIN

Diyanet-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı



Hiç Böyle Bir Başkanınız Oldu mu?

3 yıl önce soğuk bir Ocak ayında tanışmıştık başkanım, ne acı bir tevafuk ki yine soğuk bir Ocak günü son yolculuğuna uğurladık Onu...

Samimi, babacan tavrıyla hemen sevdirmişti kendini. Gün geçtikçe daha iyi tanıyordum ve kendisine karşı duyduğum saygı ve sevgi de giderek artıyordu. Bir bakıma kaybettiğim babamın yerine koymuştum Başkanımı, simasındaki benzerlik ve babacan tavırları bunun için yetip artmıştı bile...

Sendikaya güler yüzüyle şen kahkahalarıyla giren,

Kim üzgün, kimin canı sıkın hemen fark eden,

Gelişiyse üzüntüleri sıkıntıları gideren,

Güzel iltifatları ile sizi onore eden,

Yaz sıcaklarında sizi dondurmasız bırakmayan,

Size, tatlı mı ismarlasa çikolata mı bunu düşünen,

Bayramlarda, kandillerde telefonunuzda güzel mesajlarıyla bayramınızı daha da güzelleştiren,

Doğum günlerinizde hayırlı uzun ömürler dileğini unutmayan,

Düğününüzde şahidiniz, evlilik cüzdanını elinden aldığınız,

Çocuklarınızın Ahmet Dedesi,

Samimi içten ama hiçbir zaman laubali olmayan,

İşinde son derece titiz, güzelliklerin insanı ...

Sizin sendikal çalışmalarınız tabi ki unutulmaz, siz tepkisiz bir toplumda din görevlilerin sesi oldunuz. Onları haklarını aramaya çağırdınız ve buna öncülük ettiniz. Bin bir zorlukla din görevlilerine sendika yolunu açtınız.

Sorunların dile getirilmesi ve kamuoyu oluşturulması için medyanın önemini farkında olan, ülke ve dünya gündemini çok iyi takip eden bir lider oldunuz. Basın mensuplarıyla ilişkileriniz de kişisel özelliklerinizi yansıtıyordu. Hiçbir gazeteciye geri çevirmez sorularına pratik ve ilginç cevaplarınızla medya mensuplarını da şaşırtırdınız. Sohbet havasındaki demeçleriniz, beyefendi kişiliğiniz ve konusuna hakim tavrınızla basın mensuplarının da takdirini kazandınız.

Sendikayı sadece hak arayan bir kurum olarak değil aynı zamanda aydınlatan bir kültür hareketi olarak da gördünüz. Din görevlilerinin daha etkin daha eğitimli, düşünen, irdeleyen, sorunlarını masaya yatırıp çareler arayan, görüş ve düşüncelerini özgürce ifade eden bir topluluk olması için yıllar yılı çalıştınız.

1998'de kurduğunuz din görevlileri sendikası bugün Türkiye'nin en etkili ve en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi durumundadır. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış şubelerinde binlerce üyesiyle bir taraftan din görevlisini daha güzel temsil edecek, ne istediğini bilen, öz güveni gelişmiş, iyi eğitim almış din görevlileri yetiştirilirken bir taraftan çalışma hayatının geleceğini görüp buna uygun davranabilen sendikal çalışmalarda önder kadrolar oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Sizin sendikacılığınızı önder ve öncü kimliğinizi anlatmak bana düşmez. Bunu büyüklerim tabii ki yapacaktır.

Ben hemen hemen aynı hastalık sürecini paylaştığınız ve kendisini kanserden kaybettiğim babamın sevgisini bana tekrar yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Samimi babacan tavrınız için, bize yaşantınızla örnek olduğunuz için, gerçek bir din adamı gönül insanı olduğunuz ve bunu yaşayarak bize gösterdiğiniz için, TEŞEKKÜR EDERİM BAŞKANIM, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...

Revasiye KARAARSLAN AYTEN
Diyaret-Sen Basın Danışmanı





BÖLÜM 8

NE DEDİLER...

*İyiliğin ve iyi insanlardan olmanın
en temel ölçüsü, içinde yaşanılan,
ait olduğunuz topluma hizmettir.*

Ahmet YILDIZ



Ülkemizin geleceğinin aydınlık olabilmesi için sivil toplumu ve sendikacılığı keşfetmede öncülük eden çok kıymetli dava arkadaşım Ahmet Yıldız'ı kaybetmenin acısını yüreğimde hissediyorum. İnsanların bir çoğu sendikacılığın kitabta yerini bulamazken o hem kitabını yazmış hem de yaşamıştır.

Ahmet GÜNDOĞDU

Memur-Sen Genel Başkanı

Diyanet-Sen'in oluşumunda büyük emeği geçen Değerli bir dostumuzdu. Diyanet-Sen'in iki genel kuruluna divan başkanlığı etmek benim için şerefti. Ahmet Yıldız Hocam hoşgörülü bir şahsiyetti. Konuşmalarını nüktelerle süslemeyi severdi. Diyanet-Sen'i Memur-Sen içinde ilk yetkili sendika yapma şerefi kendisine aittir.

Mahmut ARSLAN

Hizmet İş Genel Başkanı



Ahmet Abi, senden çok şey öğrendik: ama öğreneceğimiz daha çok şey vardı. Sıkıntılı dönemlerimizde kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız? Ama sen hayatını onun rızasını kazanmak için feda ettiğin Rabbi'ne kavuştun.

Mahmut KAÇAR

Memur-Sen Genel Sekreteri ve

Sağlık- Sen Genel Başkanı

Biz Ahmet Bey kardeşimle sendika fikrini birlikte başlattık, birlikte büyüttük. Yollarımızın ayrı zannedildiği bir ortamda bir olduk, birleştik. Hizmeti geliştirdik. Diyanet-Sen'i beraber yücelttik. Birlikten, beraberlikten yetki geldi. Yetkiyi etkiye çevirdik. Her fırsatta inancımıza, davamıza, ülkemize, insanımıza, camiamıza hizmeti en büyük şeref bildik. İlahi takdir... Ahmet Kardeşim bu gün bu dünya meşakkatini terk etti.

İsmail KARAKAYA

Diyanet-Sen Onursal Başkanı



08.08.1998 tarihi ikimiz için de önemli bir tarihtir. Çünkü o tarihte sendikamızı kurmuştuk. En az onun kadar da kanunun meclisten din görevlilerine müstakil sendika kurma izninin çıkış tarihi de önemliydi. Bunları bizden dinleyenler “ne var bunda aynı şeyi amma da tekrarladı bunlar” diye bilirler. Ama bu tarihlerin önemi ileride kavranacak kadar büyüktür. Daha sonraki birleşme doğum değilse de olum tarihiydi. Bu gün o güçle ayaktaız.

Mustafa AKGÜL

Diyanet-Sen Onursal Başkanı

Hocamız Sayın İsmail Karakaya ile birlikte Diyanet-Sen’i kurarak çalışma hayatımıza çok büyük bir sendika kazandırdılar. Rahmetli Ahmet Yıldız Başkanlığı’ndaki Diyanet-Sen yetkiyi alarak Konfederasyonumuz’a da bu keyfi yaşattı. Allah Razı olsun.

Fatih UĞURLU

Memur-Sen Onursal Başkanı



Onurlu bir görevi sizinle paylaşmak, aynı ortamda bulunmak benim için büyük onurdur. Din-Bir-Sen ile Din Gör-Sen'i birleştirmek için İstanbul'da tanıştık kaynaştık. Diyanet-Sen'i kurarak Memur-Sen'i yetkiyle tanıştırdık. Sizinle birlikte çok yer dolaştık. Türkiye'yi gezdik. Ben hep sizin iyi ve güzel yönlerinizi hatırlayacağım.

Cengiz KON

Diyanet-Sen Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Genel Başkanım! Ömrünüzü en güzel dava peşinde geçirip Refik-i Ala'ya inşallah en güzel şekilde ulaştınız. Güzel yaşanmış bir ömür ve hayırlı bir ölüm cümlemize nasip etsin. Geç bulup tez kaybettik...

İlknur KARABULUT

Kur'an Kursu Öğreticisi Erzincan



Ahmet Yıldız'ın vefatını gazetelerde okuyunca geçmiş gözümün önünde canlandı ve Ahmet Bey'in yılmaz mücadelesini hatırladım. Memur sendikacılığın yerleşmesinde büyük bir görev ifa etti. Farklı kulvarlarda ama aynı istikamette mücadele ettik.

Ersönmez YARBAY

Eski Milletvekili

Çok muhterem ve saygıdeğer meslektaşım ve dostum Ahmet Bey'in yokluğu bizleri derinden üzdü. Ancak yaşam da ölüm gibi hayatın bir gerçeği. Allah'tan mekanını cennet etmesi için dua ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR

A. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi





Merhum Ahmet Yıldız Beyefendi hayırlı işlerle hayatını devam ettiren mücadeleci bir insandı. Sevilen, ahlaklı, dürüst, güvenilir, hayırlı işlerde yarışan bir kardeşimizdi. Sürdürdüğü mücadele daha da büyüyerek devam edecektir. Sendikacılıkta açtığı bu çığır "Sadakayı Cariye" olarak devam edecektir. Allah rahmet eylesin

Numan KURTULMUŞ

SP Genel Başkanı

Kaliteli, vasfi yüksek bir dostun ardından bu yürek burukluğu ile ne söylene bilir. Sözle yazıyla ne kadar ifade edebiliriz gerçek bir değeri, net duruşlu kahramanı, güler yüzlü, mütevazı önder bir sendikacıyı, can bir dostu. Samimi bir ağabeyimizden dünyevi fırak acısı yaşıyoruz. Müttakiliğine, salihliğine yürekten şahadet ederim. Nur yüzünle bu dünyadan göçüp gittin. Mekanın âli, komşun Hz. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz olsun.

Günay KAYA

Toç-Bir-Sen Genel Başkanı



Ahmet Yıldız Bey'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi sevdiğim ve saygı duyduğum yüksek bir şahsiyetti.

Mustafa DAVARCI

Avukat

Sevdiğimiz, saydığımız Rahmetli Ahmet Yıldız Ağabeyimiz'in vefatı üzerine bu gün buradayız. Değerli Ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

Eyüp DEMİR

Yenimahalle Müftüsü



Türk sendikacılığında çığır açmış biridir, duayendir. Yerinin doldurulması zordur. Ancak bıraktığı mirası kaldığı yerden hizmetlerle donatılacaktır. Diyanet-Sen teşkilatının bu vakar ve onuru göstereceğine inancımız tamdır.

Cengiz ÖZBAY

Memur Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Emeğinle yoğurarak olgunlaştırdığın sendikacılık anlayışını her zaman takdirle yad edeceğimizden hiç şüphen olmasın. Hilf'ül Fudul mantığı ile sivil toplum anlayışını derc ettiğin sendikacılık hepimize ışık tutmuştur.

Galip YILDIRIM

Kültür Memur-Sen Genel Başkanı



Değerli Başkanım Ahmet Yıldız Beyefendi saygıdeğer, vakur, ağırbaşlı bir insandı. Fakire hep DOSTUM diye hitap ederdi. Çünkü O iyi bir dost idi. Yüce Rabbim yüce katına çekti. Rahmetiyle yarlıgasın.

Ali KÜÇÜKKÖSEN

Memur-Sen Yönetim Kurulu Eski Üyesi

Ahmet Bey kardeşimizle ilgili yazacağımız her şey eksik olacaktır. Bizlerin asıl dikkat çekeceği nokta onun kamu sendikacısındaki yeridir. Özellikle de Diyanet çalışanları için. 1960'lı yıllardan beri kamu çalışanları çeşitli şekillerde sendikalaşmışlardır. Ancak Diyanet çalışanları ilk kez Ahmet Yıldız ve Din Gör-Sen yönetimiyle sendikacılığa başlamışlar ve ekip olarak bunun zorlu mücadelesini vermişlerdir. 4688 sayılı yasada yer alması da bu öncülerin mücadelesi sonucudur. Sendikacılık tarihinde bu durum önemli bir yer alacaktır. Her halde insanlar eserleriyle ölümsüzleşirler. Kardeşimiz, sendika komşumuz, Ahmet Yıldız da hem bıraktığı sendikasıyla hem de sendikacılıkla ilgili yazdığı kitabıyla tarihteki yerini almıştır.

Erol BATTAL

Eğitim Bir-Sen Yönetim Kurulu Adına





Hayata bakış ve yaşam tarzı gayesine hizmet etmiş olan değerli ağabeyimiz Ahmet Yıldız, duamız odur ki Rabbim sizleri ve bu gayeye hizmet eden tüm inananları nızasına uygun bir sonla emaneti teslim edenlerden etsin.

Haneft SİNAN

İ.H.H Ankara Adına

Dava adamı, kadirşinas dostum, dünya ahret kardeşim Avukat Ahmet Yıldız için şehadet ederim ki "yüzü ak" dönenlerdendir. Seni Allah'ın (c.c) rahmetine mağfiretine emanet ediyorum.

Yalçın TOPÇU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı



Hak arama mücadelesine önderlik ve rehberlik eden Değerli Başkanımızın vefatı, hak arama mücadelesi yapan herkes gibi bizleri de üzdü. Gece-gündüz, yaz-kış demeden yollara düşüp Allah yolunun hizmetkarlarına hizmetle geçirilmiş bir ömür tüketti. Diyanet gibi hak arama mücadelesinin zor anlaşıldığı kurumda onuru ile mücadele verdi. Kendisini bu camiaya adayan Kıymetli Başkanımızı her zaman hayırla yad edeceğiz.

Hazım Zeki SERGİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı

Sayın Başkanımız Ahmet Yıldız Bey'i 2007 yılında yönetim kurulundan arkadaşlarımızla makamında ziyaret etmiştik. İlk tanışmamızda bize gösterdiği ilgi, alaka ve vakarlı duruşu bizi son derece etkilemişti. Tanışıklığımız Diyanet-Sen ile KKTC Din Gör-Sen'in kardeşliğini getirdi. Bize ağabeylik yaptı, Ankara'daki çalışmalarımızda bize önderlik etti. İleri görüşlü misyonu olan çok değerli bir başkandı.

Mehmet DERE

KKTC Din Gör-Sen Genel Başkanı



Diyânet camiasının saygın, gayretli, fedakar öncülerinden kıymetli insan Ahmet Yıldız Bey'in vefatı AGD camiası olarak bizleri fevkalade üzmüştür. İnsanlığın kurtuluşu yolunda yapılan çalışmalarda iz bırakmış mümtaz şahsiyeti Diyanet camiası unutmayacaktır.

İlyas TONGÜÇ

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı

Sizlerle tanışıklığımızın altıncı yılında Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ererek aramızdan ayrıldınız. Tanıştığımız günden bu güne kadar bizlere sendikal bilgi ve donanımla birlikte saygı, sevgi ve hoşgörünün en güzel örneklerini gösterdiniz. Sizi Ulaştırma Memur-Sen Cemiyeti rahmetle, minnet ve dualarıyla hep yad edecektir.

Halil İbrahim KÜTÜK

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı



Her ölüm erken ölümdür, biliriz ancak bazı ölümler sanki daha bir erkendir. Duruşuyla, varlığıyla, sesiyle, soluğuyla hayatımızın anlamını çoğaltan bir değeri yitirmenin hüznü, ebedi bir buluşmaya yürüdüğüün bilinci ve inancıyla müsterihiz.

Adil ŞEN

Osman Gazi Üniversitesi Dekan Yardımcısı

Sendikacılığın Diyanet teşkilatında yeşermeye başladığı bir dönemde bir Anadolu şehrinde Gümüşhane’de tanıştığım güzel insan Ahmet Yıldız Bey’e en derin saygı ve takdir hislerimle gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Ahmet SÜZEN

Merzifon İlçe Müftüsü



Uzun yıllardır tanıdığım değerli meslektaşımın daima tebessümlü hali gözümün önünden kaybolmayacaktır. Vefatını duyduğunda çok üzüntüye kapıldım. Takdiri ilahinin tecellisi ile vefat eden kardeşim ruhun şad olsun.

Seyfettin ÖZER

Emekli Şef

Değerli, kıymetli Genel Başkanımız, sizinle tanışmamızın üzerinden bir buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen sizlerle kurmuş olduğumuz manevi bağımız çok kuvvetli idi. Siz, bizleri tanıdınız, korudunuz, kayırdınız. Bizler sizden razı idik. Rabbim de razı olsun. Şu fani dünyalıktan baki alemine irtihaliniz bizleri çok üzdü. Sizi hiç unutmayacak ve daima her an dualarımızda olacaksınız.

Ayşe YANIK

Fahri Kur'an Kursu Öğreticisi



İnsan hayırla yad edilmek ister. Başkanımızı da hayırla yad ediyoruz. Hayırlı bir işin hayırlı başlangıcını yapmıştır. Herkesin ne oluyor diye sorduğu bir dönemde liderlik yaparak fertleri toplum yapımıza, dine, millete, diyanete güzel hizmet yapmaya çağırmıştır.

Yalçın TOPÇU

İl Müftüsü

Rahmetli Başkanımız ile sendikacılıktan önce Milli Türk Talebe Birliği'nde başlayan gönül dostluğumuz ve kadeşliğimiz bu güne kadar sürdü. İnşallah ahirette de Livani hamd sancağı altında beraber olacağımızı ümit ederek Allah'tan rahmet dilerim.

Abdülhadi KARASAPAN

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı



Sizi ilk İstanbul'da ziyaret ettiğimizde o güzel gülüşünüzü hafızamıza yazmıştık. Vefat haberiniz bizi derinden üzdü. Biliyorum ki ömrünüzü İslam'a ve din görevlisine adadınız. Rasulullah'ın (s.a.v.) Hilf'ul Fudul'da oluş nedeni neyse, sizinde Diyanet-Sen'de oluş gayeniz aynıydı. Biz bunu böyle biliyor ve böyle inanıyoruz. Şahitlik ediyoruz ki sen iyi bir insandın. O güzel gülüşün ahiret aleminde de Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin komşuluğunda devam etsin.

Sadık GÜNDOĞDU

Türkiye Din Görevlileri Vakfı Genel Başkanı

Birikimli, donanımlı, vefalı ve çalışkan toplum önderi olma özelliklerini haiz Sayın Merhum Ahmet Yıldız Beyefendi ile Memur-Sen çatısı altında birlikte aynı hedeflere yönelmiş çalışmalarda bulunmaktan büyük onur duyduğum güzel insana Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Zühtü AKSAL

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı





DİYANET-SEN
GENEL BAŞKANI
Abdullah YILMAZ

ŞEHİTİMİZİN İZİNİ ALMAYI İSTİYORUZ



*RUHUN ŞÂD
MEKANIN CENNET OLSUN*